

Goed Nieuwsbrief



Nr. 67

juni 2018

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Waar de tegenstander van Christus niet blij mee is...	2
Boekentip	5
Inspiratie	6
Gebed	6

Beste mensen

Allereerst van harte welkom in deze 67^e editie van de Goed Nieuwsbrief.

De Goed Nieuwsbrief – de naam zegt het al – is er vooral om het goede nieuws te verspreiden van de verlossing die we in Christus kunnen vinden. Een verlossing die ons wordt aangeboden en die we alleen maar hoeven te aanvaarden.

Waarom de tegenstander van Christus hier niet blij mee is, bespreek ik in deze nieuwsbrief.

De aanleiding hiervan is een droom die ik kreeg nadat de vorige nieuwsbrief was verschenen.

Verder ook deze keer natuurlijk weer een geïnspireerde boodschap die de verlossing nog eens extra onderstreept en als afsluiting een gebed.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar



Waar de tegenstander van Christus niet blij mee is...

Niet lang na het verschijnen van de vorige Goed Nieuwsbrief, nr. 66, kreeg ik een droom. In deze droom werd ik gebeld door een man die woedend was over de inhoud van die nieuwsbrief. Zijn naam was 'Don'. Verder beschuldigde hij me van dingen die ik niet had gedaan. Hij ging tegen me tekeer, maar ik onderbrak hem, gaf hem duidelijk te kennen dat ik niet verder met hem wilde praten en hing op.

Even later verscheen hij in levende lijve voor me: een wat oudere, forse man. Ondanks zijn postuur was ik absoluut niet bang voor hem. Ik wist ook dat hij eigenlijk niet krachtig was. Opnieuw ging hij tegen me tekeer en opnieuw gaf ik hem te kennen dat ik hier niet van gediend was.

Op het volgende moment lag hij in een groot bed. Naast hem lag een dierbaar familielid van mij, die herhaaldelijk door deze Don op de vingers werd getikt. Ik pikte dit niet en schopte de boze man het bed uit. Even later keerde hij terug met een mes en gooide dit naar me, met de bedoeling mij te verwonden. Maar zijn worp was krachteloos en het handvat van het mes schampte mijn been. Uiteindelijk verdween de man en werd ik wakker. Het gevoel dat ik na het wakker worden had, was een onbeschrijfelijk sterk schuldgevoel. Ik vroeg me af waar dit gevoel vandaan kwam, maar kon geen enkele reden bedenken waarom ik me zo schuldig voelde. Langzaam ebde dit gevoel weg en viel ik uiteindelijk weer in slaap.

De volgende ochtend was mij al snel duidelijk wat de betekenis van deze droom was. Ik zocht de betekenis van de naam 'Don' op, want ik wist dat deze naam me iets te zeggen had. Ik ken namelijk geen Don en heel vaak heeft de betekenis van een naam iets te zeggen in een droom. De naam bleek 'wereldheerser' te betekenen.

In Johannes 12: 31 noemt Jezus Satan 'de heerser van deze wereld'. Dat is ook waar ik meteen aan moest denken toen ik de betekenis van de naam 'Don' las. In 2 Korintiërs 4: 4 wordt Satan zelfs de 'god van deze wereld' genoemd. Waarom? Omdat Satan zoveel invloed heeft op de idealen, meningen, doelen en zienswijzen van deze wereld. De gedachten, ideeën, veronderstellingen en valse inzichten van deze wereld (waaronder ook de ontkenning van de verlossing in Christus) staan onder zijn heerschappij en zijn ontstaan uit zijn leugens en bedrog.

Satan is niet blij met de inhoud van de vorige Goed Nieuwsbrief. Waarom?

Omdat de inhoud van die nieuwsbrief vooral gaat over zelfveroordeling en de volkomen verlossing door Christus. Ik schreef daarin onder andere:

“Want een ieder die met Christus verbonden is, is door Zijn Geest geheiligd, heel gemaakt. Die maakt deel uit van de eenheid van het wezen van Christus. En dat is nogal wat!”

In mijn droom lag Don in bed bij een dierbaar familielid, dat letterlijk door hem op de vingers werd getikt. Met andere woorden: negatieve invloeden probeerden dat familielid met schuld te beladen. Dit werd ook bevestigd door het enorme schuldgevoel dat mij tijdens het wakker worden overspoelde. Het was me duidelijk: deze persoon werd aangevallen met de bedoeling hem door middel van schuldgevoel te ondermijnen. Zo richt Satan zijn pijlen op mensen die daar gevoelig voor zijn. In onze gedachten kunnen we aangevallen worden en als we dit niet op tijd onderkennen, kan daar een verwoestende uitwerking vanuit gaan. Vooral gewetensvolle mensen kunnen hier last van hebben.

In een brief had ik dit allemaal uitgelegd. Vlak voordat mijn eerste cliënt die dag kwam, heb ik de brief bij de betreffende persoon afgeleverd. Kort daarna belde hij en gaf aan hoe bijzonder hij het vond dat hij deze brief juist op dit moment kreeg, want hij werd inderdaad op deze manier aangevallen en had daar last van. Dankzij de droom werd hij opnieuw op de volkomen verlossing in Christus gewezen en werd hem duidelijk gemaakt dat de schuldgevoelens onterecht waren.

Het is mij heel vaak overkomen dat ik op deze manier een boodschap aan iemand mag doorgeven en het verwondert mij iedere keer als ik naderhand hoor hoe belangrijk dit voor diegene is geweest. Maar ook voor mijzelf is deze droom een prachtige (en zoveelste) bevestiging van de grote waarde van de verlossing in Christus. Het is niet voor niets dat in geïnspireerde boodschappen deze verlossing zo centraal staat. In veel spirituele stromingen wordt deze verlossing juist ontkend, waardoor de 'blijde boodschap' niet doordringt tot de harten van de mensen. En vooral daar is de Goed Nieuwsbrief voor bedoeld.

Ook Paulus benadrukt deze verlossing onder andere met de volgende woorden:

*Want dankzij God bent u één met Christus Jezus,
dankzij God is Hij onze wijsheid geworden;
Hij rechtvaardigt, heiligt en bevrijdt ons.
(1 Korintiërs 1:30, GN)*



Door het wonder van het kruis is de levende Christus in ons komen wonen en rechtvaardigt, heiligt en bevrijdt Hij ons. De tegenstander van Christus wil ons laten geloven dat we het op eigen kracht moeten volbrengen (wat bij voorbaat gedoemd is te mislukken!), terwijl we dankzij de verlossing mogen rusten in het Zijn van Christus, waarin het allemaal al volbracht is.

In onze kern zijn we één met Christus als we dit geloven, als we dit in ons bewustzijn toelaten en ons daaraan overgeven. Er is geen scheiding tussen Hem en ons; onze geest maakt deel uit van Zijn wezen. Dát is ons ware Zijn. In de kern van ons wezen is deze dimensie aanwezig, de plek van rust en vrede waarin het fundamenteel goed is en we niet meer aan onszelf hoeven te werken. Als we rusten in dit Zijn, is er geen strijd meer.

In de meer oppervlakkige lagen van ons wezen (ons stoffelijk lichaam en de etherische energie die we in ons meedragen) komen nu eenmaal zaken voor die niet volmaakt zijn. Dat is onontkoombaar en hoort bij ons mens-zijn. Maar we mogen ons daar niet mee identificeren. We zijn dat immers niet. Deze kenmerken horen bij het aardse jasje dat we hier dragen en niet bij onze geest en ziel, die door ons geloof in Christus zijn.

Daarom mogen we ons er niet toe laten verleiden op onze menselijke onvolmaaktheid gericht te raken en ons te laten beladen met schuld, want dit ondermijnt ons geestelijk leven en blokkeert het licht in ons. En dat is wat de tegenstander van Christus juist probeert te bewerkstelligen: dat we onszelf afkeuren, veroordelen, beschuldigen en bestraffen.

We mogen gericht zijn op onze verlostte staat van Zijn die in Christus is. Daar is het goed en volbracht. Daar zijn we vrij.

Ook in de gevallen dat mensen door lage geestelijke krachten gebonden zijn, komt de grote betekenis van deze waarheid sterk aan het licht. Dit heb ik al talloze keren mogen ervaren. De macht van de duisternis wordt gebroken, zodra de essentie van de verlossing tot ons doordringt en we ons bewustzijn daar voor openen.

Ik begrijp dat meneer Don niet blij is met deze boodschap; reden temeer om die krachtig te blijven verkondigen.

Boekentip



Onder de schil van onze aardse persoonlijkheid ligt een goddelijke werkelijkheid verborgen die op onze erkenning wacht. Zolang wij ons hier nog niet bewust van zijn, zal deze werkelijkheid niet tot ontplooiing komen en zullen we die ook niet ervaren.

Het Christusbewustzijn, ook wel 'de heilige Geest' genoemd, is de mystieke eenheid met God en Christus, die ons liefde, verlossing, innerlijke genezing, rust, kracht, vrede en vreugde wil brengen.

We zijn geroepen ons wezen door het Christusbewustzijn te laten vervullen en vanuit dit bewustzijn te leven.

De 100 kernachtige teksten ter inspiratie en bezieling, allen bespiegelingen vanuit het Christusbewustzijn en praktisch toepasbaar in het dagelijks leven, kunnen daarin een bescheiden ondersteuning zijn.

Boekgegevens:

ISBN: : 978-90-822639-6-1

Aantal pagina's: 128

Uitvoering: paperback

Prijs: € 12,- (plus eventuele verzendkosten)

Dit boek is te bestellen:

Per e-mail: info@roeloftichelaar.nl

Telefonisch: (0528) 320701

Per post: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen

LET OP! VERGEET NIET UW ADRES TE VERMELDEN; GRAAG PAS NA ONTVANGST BETALEN OP HET OP DE NOTA AANGEGEVEN BANKREKENINGNUMMER)

Inspiratie

‘Als je weet: ‘Door de verlossing is mijn geest één met Christus, ben ik opgenomen in Zijn lichaam’, dan weet je ook dat Gods licht van de heilige Geest in je hart schijnt en dat je werkelijk verlost bent. Je bent geestelijk reeds teruggekeerd in de Eenheid en hebt vrede.

Dat de andere invloeden in je leven hier op zich niet door veranderen, weet je ook. Aards gezien blijf je strijd houden zolang je mens bent.

Maar door troost te putten uit deze gedachte, zal je levensenergie krachtiger zijn en zul je je beter voelen.

Wie hier niets van weet, kan ook niet uit deze gedachte kracht putten. Want je weet: gedachten zijn krachten doordat ze voor een belangrijk deel je energie bepalen.’

Gebed

Lieve God,

Laat mij doordrongen zijn van de eenheid met Christus.

In Hem is het goed.

Door mijn harde werken kan en hoef ik daar niets aan te verbeteren.

Laat mij rusten in Hem,

zodat de pijlen van de tegenstander mijn gedachten niet kunnen beïnvloeden.

In Christus is geen schuld, geen straf en geen zonde.

Daar ben ik vrij en ben ik een geliefd kind van God.

Amen.

