

# Goed Nieuwsbrief



Nr. 52

december 2016

*De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:*

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl) en [www.weerbaarheidstrainer.nl](http://www.weerbaarheidstrainer.nl)

*Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een email naar: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl).*

*U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.*

*Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.*

*Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!*

**De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.**

**Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:;) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.**

---

## Inhoud:

Beste mensen	2
De overgang naar het volgende tijdperk	3
Aankondiging van het nieuwe boek 'Het volgende tijdperk'	5
Inspiratie	6
Gebed	6

## Beste mensen

Van harte welkom in deze 52<sup>e</sup> (kerst)editie van de Goed Nieuwsbrief. Ik vind de decembermaand altijd weer bijzonder en ik zie er iedere keer weer naar uit. Even een paar weken rustig aan doen en dan de kerstdagen zelf, die ons doen stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus en het doorbreken van het licht, juist op het moment dat de duisternis het diepst is. Immers: we naderen weer de kortste dag, maar dit is ook meteen het keerpunt. Vanaf dat moment worden de dagen weer langer en moet de duisternis stap voor stap wijken.

Dit laatste heeft in symbolische zin sterk betrekking op de tijd waarin we momenteel leven. Want ook wij leven in een overgangstijd - gekenmerkt door verharding, duisternis, angst, enzovoort - die uiteindelijk zal uitmonden in een overwinning door het licht.

Over die overgangstijd en het nieuwe tijdperk dat nadert, heb ik een boek geschreven, vol met ontvangen geïnspireerde boodschappen en belangrijke aanwijzingen die bedoeld zijn ons door deze tijd heen te leiden.

Daarom is december voor mij dit jaar nog meer bijzonder dan andere jaren, nu dit nieuwe boek verschijnt.

In deze Goed Nieuwsbrief staan beide dan ook centraal: de tijd van kerst en de aankondiging van mijn nieuwe boek over de overgangperiode die ons naar het volgende tijdperk zal brengen.

Ik realiseer me ook dat de periode rond kerst niet voor iedereen een fijne tijd is. Met name voor mensen die eenzaam zijn, is het vaak juist een periode waarin die eenzaamheid scherper ervaren wordt. Dat we die mensen niet alleen meenemen in onze gebeden, maar zo mogelijk ook eens opzoeken. Vaak kunnen we meer voor andere mensen betekenen dan we zelf in de gaten hebben.

Van harte wens ik u veel inspiratie, leesplezier en een fijne kersttijd toe.

Roelof Tichelaar



## De overgang naar het volgende tijdperk

De geestelijke doorbraak die we met kerstmis gedenken, de geboorte van Jezus, luidde een diepgaande spirituele verandering in. Want door Zijn leven en sterven kon er een nieuw tijdperk aanbreken.

Juist in een periode waarin de duisternis zo krachtig was en er geestelijk gezien geen uitweg meer leek, werd Christus zelf als mens op aarde geboren om deze doorbraak mogelijk te maken en daarmee bracht Hij een groot offer.

Het was een keerpunt dat zijn weerga niet kent. Met de geboorte van Christus kwam het hoogste licht op aarde om de verlossing mogelijk te maken.

Er zijn intussen meer dan tweeduizend jaar verstreken. Als we naar de wereld kijken, zien we niet alleen liefde, verdraagzaamheid, eenvoud, kracht en wijsheid, maar ook verval en verharding, uitbuiting, oorlogen en het milieu dat door de mens ernstig is aangetast.

Opnieuw is het donker en ziet het er in vele opzichten niet goed uit.

Veel mensen in onze tijd zijn bang en maken zich ernstig zorgen.

En juist nu wordt die overgangstijd in gang gezet en wordt er een nieuw tijdperk aangekondigd. Een tijdperk dat in de Bijbel wel het 'duizendjarig vreedrijk' wordt genoemd.

Voor alle duidelijkheid: dit heeft niets met duizend jaar te maken; het is de symbolische uitdrukking van een langdurende periode, een nieuwe 'aeon' die de aarde nog niet eerder heeft gekend.

En zoals dat met kerstmis ook het geval is, wordt er ook nu midden in het donker een nieuw licht geboren en zal er een nieuwe periode aanbreken.

Wij allen hebben een rol in het goddelijk verlossingsplan en moeten er van doordrongen zijn dat heel die stoffelijke kosmos en dus ook ons leven op aarde in de context van dit grote plan gezien moet worden, willen we ons bestaan werkelijk in geestelijke zin begrijpen.

Ons leven en de keuzes die wij maken doen er toe en zijn van invloed op het verloop van dat plan en dus ook op het aanbreken van het volgende tijdperk.

Dat de engelenwereld zich hier intensief mee bezighoudt, hoeft ons niet te verbazen. De engelen hebben de mensheid immers altijd door de verschillende perioden heen geleid. De niet aflatende liefde van God komt in hun wezen onverbloemd aan het licht. Zij stellen niet zichzelf centraal, maar zijn dienstbaar aan God en aan dat plan waarin de onvoorwaardelijke liefde van God centraal staat.

Ook tijdens de totstandkoming van dit boek heb ik die aanwezigheid en indringende inspiratie vanuit de engelenwereld ervaren. Het onderwerp van dit boek werd op een gegeven moment heel duidelijk aangekondigd en ik wist wat me te doen stond. Natuurlijk is het niet zonder strijd gegaan en wist ik zelf niet eens hoe ik moest beginnen, maar gelukkig heb ik heel veel hulp ervaren door de inzichten die mij gegeven werden. De hulp kwam overigens niet alleen van de engelen, maar ook van mensen om mij heen die ook van binnenuit begeleid werden, waardoor het hele proces goed bewaakt kon worden. Want het schrijven van zo'n boek luistert immers heel nauw.



In de overgangstijd waarin wij ons nu bevinden, komen we voor grote uitdagingen te staan, waarbij we die hulp van God en de engelen ook heel hard nodig hebben.

Daarom moeten we ons met hen verbonden weten, zodat we die leiding ook daadwerkelijk in ons leven zullen ervaren. Veel duisternis zal nog door de heilige Geest (of: het Christusbewustzijn) doorlicht en overwonnen moeten worden, zowel in onszelf als in de kosmos. En zo zal de macht van Lucifer stap voor stap teruggedrongen worden, tot dat de aarde vrij zal zijn. Dat zal opnieuw een ware

geestelijke doorbraak zijn die de voltooiing van het goddelijk plan dichterbij brengt.

We moeten gedurende dit proces niet bang zijn. Zoals een vrouw midden in haar weeën de geboorte van het kind voor ogen moet proberen te houden, zo moeten wij ons innerlijk ook richten op de belofte van het nieuwe tijdperk. We moeten vertrouwen.

Zoals er ten tijde van Noach een zondvloed naderde, zo wordt nu voorspeld dat de sluiers tussen de stoffelijke en de geestelijke werkelijkheid gaandeweg transparanter zullen worden en weggenomen zullen worden. De geestenwereld, zowel die van goed als van kwaad, zullen sterker voelbaar worden, al naar gelang op wie wij ons richten. Zijn we vanbinnen gericht op God, dan zullen we Hem en de engelen sterker gaan ervaren. Maar zijn we alleen maar egogericht of richten we ons op de duisternis, dan zullen we die laatste ook intens gaan ervaren, wat een aanmoediging zal zijn ons alsnog voor Gods Geest te openen.

Christus is in dit proces de geestelijke ark, zoals Noach en zijn nakomelingen door een aardse ark werden gered. Het Hebreeuwse woord 'ark' is 'teba', wat ook 'Woord' betekent. Niet voor niets wordt Christus in de Bijbel nadrukkelijk 'het Woord' genoemd. In Hem zijn we geborgen en is er dus geen enkele reden voor angst.

Onze keuzes zullen van grote betekenis zijn voor de generaties die na ons komen. We moeten ons hier van bewust zijn, maar ook van de wijze waarop we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het is de tijd dat we ons niet alleen moeten inzetten voor ons eigen zielenheil, maar ook voor dat van anderen en dat van die prachtige planeet waarop we tijdelijk wonen.

Allemaal mogen we onze unieke bijdrage leveren aan dit plan en daarom moeten we stilstaan bij de wijze waarop we ons aandeel mogen leveren.

We hoeven dit overigens niet op eigen kracht te doen, want zoals de ranken verbonden zijn met de wijnstok, zijn wij verbonden met Christus.

Doordat we aan Hem geënt zijn, zal Zijn Geestkracht ons doorstromen.

In stilte kunnen we die Geestkracht opmerken, zodat Hij door ons heen kan werken, heel persoonlijk. Als we op die stroom van Zijn Geest blijven zitten en ons vertrouwen in God vasthouden, zal de angst geen vat op ons krijgen en zal het gaan zoals het de bedoeling is.

Want we zijn op weg, door het donker naar het licht.

Aankondiging van het nieuwe boek:  
'Het volgende tijdperk - de geestelijke bevrijding van de aarde'



De aarde nadert een geestelijke overgangstijd. Er zal een nieuwe periode aanbreken, die van cruciale betekenis is voor het goddelijk verlossingsplan dat uit zeven tijdperken bestaat.

De verlossing die Christus bracht, luidde het vierde tijdperk in waarin wij nu leven, en nu wil Hij de volgende stap met ons zetten naar het vijfde tijdperk: het duizendjarig vrederijk.

Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde.

Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God?

*“De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden. En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren moeten laten worden. Dit boek gaat over deze voorbereidingen en deze ontwikkeling.”*

**Boekgegevens:**

ISBN: 978-90-822639-8-5

404 bladzijden, paperback

Prijs: € 22,50 plus verzendkosten

U kunt dit boek rechtstreeks bestellen: Per e-mail: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl)

of per post: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen

Let op! Vergeet u niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat.

## Inspiratie

*“Het doel van dit boek is de mensen bewust maken van het grote plan en de overgang naar de volgende aeon, die gepaard zal gaan met grote veranderingen op geestelijk gebied.*

*Wie geestelijk onbewust is zal dit anders ervaren dan degenen die ziende zijn geworden. Onbewuste mensen en geesten weten niets; zij blijven in het duister rondtasten en zoeken hun eigen verklaringen voor de verschijnselen die onbegrijpelijk voor hen zijn.*

*Het is hun eigen schuld dat zij volharden in hun oude afgesloten houding die hen afzondert van de levende stroom van Christus, die hun hart wil bezielen.*

*Zij kunnen het niemand verwijten, behalve zichzelf.*

*Daarom is het doel van dit boek een bron van rust en geruststelling te zijn, een kompas op het geestelijk pad.”*

## Gebed



*Lieve God,*

*Het is voor mij een grote troost  
dat ik altijd op U kan vertrouwen.*

*Ook al zie ik geen hand voor ogen,  
U bent daar om mij te leiden.  
U omgeeft en draagt mij.*

*Daarom open ik mijn hart voor U  
en neem ik vol overgave plaats  
in de geestelijke ark:  
Uw Zoon Jezus Christus,  
die de weg, de waarheid en het leven is.*

*In Hem ben ik geborgen en beschermd.  
En ook al zal het stormen onderweg,  
U belooft mij een behouden aankomst.  
Daar vertrouw ik op en dank ik U voor.*

*Amen.*