

Goed Nieuwsbrief



Nr. 71

november 2018

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
God, waar was U?	2
Aankondiging lezing	5
Inspiratie	5
Gebed	6
Boekbespreking: aanbieding	6

Beste mensen

Van harte welkom in de 71^e editie van de Goed Nieuwsbrief.

Op 4 december hoop ik in Zeijen (bij Stichting Innerlijk Besef) een lezing te geven over de spirituele bron van geluk. Ik hoop u daar te mogen ontmoeten.

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de aankondiging van deze lezing.

Maar er is natuurlijk meer.

Corrie ten Boom, een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar familie in een concentratiekamp was terechtgekomen en dit heeft overleefd, droeg tijdens haar toespraken over heel de wereld vaak een borduurwerkje bij zich.

Ze liet dan de onderkant aan haar toehoorders zien en legde uit dat dit de kant van ons leven is die we hier op aarde zien: vol met lelijke knopen en draden, onbegrijpelijk, schijnbaar zonder betekenis en onoverzichtelijk. Als ze het dan omdraaide werd een prachtige kroon zichtbaar: de kant die God ziet.

Al die onbegrijpelijke knopen en draden bleken toch een betekenis te hebben.

Dingen gaan vaak anders dan we hopen of wensen. En toch zit er achter heel het wereldgebeuren een goddelijke regie verborgen, nu nog onzichtbaar voor ons, maar als we ooit de bovenkant zullen zien, niet meer.

Soms wordt ons nu al een tipje van de sluier gegund, bijvoorbeeld als de engelen ons de essentie van het goddelijk verlossingsplan uitleggen.

In deze editie treft u dan ook een artikel aan met als titel 'God, waar was U?'

Verder, zoals u gewend bent, een geïnspireerde boodschap en een gebed.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar

'Mijn leven is een weefsel
tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren;
heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet; Hij ziet de boven-
en ik de onderkant.

'Als 't weefgetouw zal rusten
en de spoel niet meer schiet om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaart Hij het 'waarom'.
Hoe nodig donk're draden
zijn in des Wevers hand
naast goud-en zilverdraden.
Zó komt zijn plan tot stand'.



(Uit: P. Rosewell L. Reimeringer-Baudert 'De stille jaren van Corrie ten Boom', uitgegeven door Stichting Gideon, 5e druk 2007)

God, waar was U?

“Als God bestaat en almachtig is, waarom laat Hij dan zoveel mensen lijden? Waar was Hij in '40 – '45? En waar is Hij nu als onschuldige kinderen door oorlogsgeweld of honger om het leven komen?” Voor velen is dit een argument om niet in God te geloven.

Bij de meeste mensen die zelf of een dierbare iets ergs is overkomen, zal deze vraag wel eens zijn opgekomen.

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik dat heel goed kan begrijpen. Want hoe zit dat dan met die 'almacht' van een God die ook nog eens één en al liefde is?

Dit zijn 'grote' vragen die aan ons kunnen knagen en die ons een mensenleven lang kunnen bezighouden, zeker als je het van dichtbij hebt meegemaakt dat mensen door een hel zijn gegaan. Eigenlijk is dit onderwerp ook 'te groot' voor een Goed Nieuwsbrief en moet ik mij tot de grote lijnen beperken, waardoor bepaalde facetten noodgedwongen onbelicht zullen blijven. En toch vind ik het de moeite waard hierover in deze nieuwsbrief te schrijven.

Het onbegrijpelijke verlies van een kind of een andere dierbare kan ons in ernstige verwarring brengen. God heeft het immers niet willen of niet kunnen voorkomen. Als dat laatste het geval is, is Hij niet almachtig. Als er van het eerste sprake is, waar is dan Zijn liefde?

Ik ben ervan overtuigd dat God liefde is en dat Hij het beste wil voor alles wat leeft.

Voor iedereen, niemand uitgezonderd. Maar op het moment dat Hij Zijn almacht zou inzetten om ons handelen te besturen, zal Hij onze vrije wil moeten inperken. En die vrije wil is het hoogste goed dat wij hebben ontvangen.

De vrije wil houdt ook in dat we ons tegen Gods wil kunnen verzetten. Kijk maar naar de engel Lucifer die in de hemel door hoogmoed ten val kwam. En die val had grote gevolgen. Dat brengt ons meteen bij een belangrijke geestelijke wet, namelijk die van oorzaak en gevolg. Iedere keuze heeft gevolgen, geen enkele uitgezonderd. Vaak overzien we niet de gevolgen van de keuzes die we maken. We hebben namelijk meer invloed op de wereld om ons heen dan we aanvankelijk geneigd zijn te geloven.

De wet van oorzaak en gevolg is een wet waaraan God ook Zichzelf heeft onderworpen.

En het gevolg van de val uit de hemel (miljarden engelen zijn door Lucifer verleid) was dat de gevallenen de gevolgen moesten dragen; dat kon niet anders. Heel de stoffelijke schepping en al het lijden komen voort uit deze engelenval. En de toestand waarin zij terechtwamen, is iets waar God met liefde op probeert in te werken om hen te redden en te genezen.

Eén van de gevolgen op aarde is dat de mensen voor een groot deel op elkaar zijn aangewezen. Door de vrije wil hebben zij de vrijheid elkaar in liefde te ondersteunen of elkaar uit woede, haat, hebzucht of hoogmoed tekort te doen, te beschadigen of zelfs uit te moorden. Veel van de uiterlijke omstandigheden die zo ontstaan, kunnen niet voorkomen worden, tenzij God van de mensheid een verzameling robots zou maken. En daarmee zouden we allemaal in geestelijk opzicht dood zijn. Daarom heeft God gekozen voor een andere weg, namelijk die van de omvorming van binnenuit door Zijn Geest.

We kunnen niet alles bevatten en dat hoeft ook niet. Onze wijsheid schiet tekort; het is goed dat we dit onder ogen zien. Paul Mc Cartney van de Beatles zong het al: 'Let it be, there will be an answer...'

Als ik naar het wonderlijke mechanisme, maar vooral naar de bezieling van de natuur kijk, wordt mij duidelijk dat alles een reden heeft en dat de dingen heel nauwgezet op elkaar zijn afgestemd. Hoe zou het dan kunnen dat het hele leven zinloos zou zijn en dat daar geen enorme intelligentie achter zit?

Onze wijsheid schiet tekort. Dit is geen doodoener, maar hoe vaak gebeurt het niet dat dingen totaal anders lopen dan we zelf hadden bedacht, maar blijkt dit achteraf toch de juiste weg te zijn geweest?

We kunnen slechts iets begrijpen van het leed dat zich op aarde voltrekt, als we dit beschouwen vanuit het goddelijk verlossingsplan, waarvan het leven op aarde slechts een doorgangsfase is naar het leven in de geestelijke wereld.

De val uit de hemel is de oorzaak van alle ellende die we om ons heen zien; het opnieuw verbonden raken met Christus en het ontwaken van Zijn Geest in ons is het doel. Het gevolg van dat laatste zal namelijk zijn dat we na dit leven onze plek in de hemel weer kunnen innemen en daar eeuwig kunnen leven, zonder ellende, pijn, verdriet, angst, ziekte en dood. Dit inzicht verlost ons niet van het lijden op aarde, maar plaatst het wel in een andere context. En daar is het waar God in ons begint te werken: door ons met andere ogen te laten kijken, komt heel het lijden in een ander daglicht te staan.

Dit betekent niet dat het leven hier minder belangrijk is en dat we alle leed maar op de koop toe moeten nemen. Vanuit de Geest worden we op een heel natuurlijke wijze van binnenuit aangespoord goed te zijn voor anderen en zoveel mogelijk leed te voorkomen of te beperken. Franciscus van Assisi bracht dit in zijn gebed prachtig tot uitdrukking:

*Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.*

*Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.*

Lijden kan ons ook vormen. Aan de wonden van de oester kunnen parels groeien. Het zijn vaak juist onze verwondingen die ons kunnen omvormen. En onze beperkingen – die we dagelijks aan den lijve ervaren – willen ons als het ware openbreken voor God Geest. Onze menselijke tekortkomingen openen ons voor de onvoorwaardelijke Geest van liefde, zoals ook de menselijke noden uitnodigen tot diezelfde liefde. En ook hier is het onze houding die de waarde van het lijden uiteindelijk zal bepalen.

Het korte aardse bestaan weegt niet op tegen het leven in de geestelijke wereld. Daarmee wil ik het lijden op aarde niet onderschatten of bagatelliseren. Maar vooral de ouderen onder ons vragen zich dikwijls af waar de tijd toch is gebleven. Het leven vliegt aan ons voorbij.

We leven in het voorportaal van de hemel en dit leven dóet ertoe. Maar het aardse leven heeft een geestelijk doel en is geen doel op zich.

We moeten ons er ook van bewust zijn dat God in ons lijden aanwezig is. Hij lijdt in ons mee. En het antwoord op al het lijden is liefde.

Aankondiging lezing

Dinsdag 4 december 2018: De spirituele bron van geluk

Stichting Innerlijk Besef

Adres: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, 9491 AE Zeijen

Aanvang: **19.30 uur**

Entree: € 10,--; donateurs Innerlijk Besef: € 8,--;

Jongeren tot 22 jaar € 6,--.

Bij deze prijzen is één consumptie inbegrepen.

Reserveren voor lezingen is niet nodig.

Ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar wat is dat eigenlijk? En waar kunnen we dat geluk vinden? Hoe kunnen we zin en betekenis geven aan het leven van elke dag als er zoveel zekerheden wegvallen en er tegelijkertijd zoveel te kiezen is? Aards geluk kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk omdat de uiterlijke vorm van aards geluk voortdurend aan verandering onderhevig is. Het najagen van geluk blijkt vaak een oneindige zoektocht. Het geestelijk geluk is dichterbij, veel dichterbij dan we vermoeden. Dit geluk moeten we wel beschermen: door bewust met onze gedachten om te gaan en door onze grenzen op de juiste manier te stellen. Het stellen van grenzen is een spirituele opdracht die we serieus moeten nemen. Welke spirituele bron staat ons ter beschikking om daarin de juiste kracht, de innerlijke rust, maar ook het geluk te vinden?

Inspiratie

‘Als je gelooft in God, verandert er iets in de ziel en de geest. Er wordt een nieuw licht geboren: het licht van de heilige Geest.

Je kunt dit licht niet zien en ook lang niet altijd voelen, maar het is er als je het gelooft.

Je geloof steekt als het ware het vuur van de heilige Geest aan. Het ontwaakt van binnenuit en je kunt het niet verklaren. Geloof je dit werkelijk? Dan kunnen zich van binnen wonderen voltrekken. Want in je ziel zitten alle sporen van je aardse leven, ook de slechte, die daar als herinneringen liggen opgeslagen, als een afbeelding of tekst op de harde schijf van de computer.

Al die nare gebeurtenissen en herinneringen bij elkaar worden wel je ‘pijnlichaam’ genoemd. Door in de heilige Geest in je hart te geloven, en Hem te vragen je wonden te helen, Zijn licht in die herinneringen en gebeurtenissen te laten schijnen, zullen ze langzaam veranderen.

De herinneringen en gebeurtenissen worden steeds meer als een film waar je als toeschouwer naar kunt kijken. Je bént niet die film, je kijkt er naar.

En door in het nu verbonden te blijven met de heilige Geest in je hart, word je sterker en sterker. Uiteindelijk heelt het alle wonden. De heilige Geest vernieuwt je van top tot teen. Sta daar bij stil.

Richt je op de heilige Geest in je hart, want die Geest is God Zelf die in jou leeft.

Door op Hem gericht te blijven zal Zijn licht groeien en de duisternis uit je verdwijnen, stap voor stap...’

Gebed

*Lieve God,
Leer mij het leed in mijn eigen leven
en in dat van anderen te zien
in de grote context van Uw verlossingsplan.
Laat mij ervan doordrongen zijn
dat het leven op aarde een hoger doel dient.
Maar leer mij ook het leed van anderen te verzachten
door er voor hen te zijn.
Dat ik ervan doordrongen mag zijn dat Uw Geest alle wonden heelt
en uiteindelijk een ieder doet terugkeren in de hoogste hemel,
waarin we eeuwig mogen leven.
Amen.*

Boekbespreking (aanbieding)

God vergist Zich niet – de verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan

Dit boek is in 2012 uitgegeven door Uitgeverij Akasha te Eeserveen en ik heb nog enkele exemplaren over die ik met korting wil verkopen.

God vergist Zich niet. We komen op aarde uiteenlopende vormen van lijden en chaos tegen, maar dat is wat wij zien. Hierachter schuilt een meesterlijk verlossingsplan: een goddelijk plan dat tot een geestelijke wedergeboorte leidt.



Roelof Tichelaar ontving langs bovennatuurlijke weg inzicht in dit plan en legt in dit boek de spirituele wortels van het christendom bloot. Hij beschrijft het goddelijk verlossingsplan, dat is doordrenkt met Gods onvoorwaardelijke liefde en ons boven onszelf uittilt. We komen bij een innerlijke schat die al bijna 2000 jaar toegankelijk voor ons is: de verlossing door Jezus Christus, waardoor de geboorte van de heilige Geest in ons mogelijk wordt.

Wat is de eigenlijke betekenis van de verlossing door Jezus Christus? Hoe kunnen we ons persoonlijk laten leiden door God, zoals dat ook in de Bijbel wordt beschreven? Wat zijn de valkuilen die we op deze weg tegenkomen? Hoe kunnen we omgaan met onze dromen en daar een grote geestelijke rijkdom uit putten? Wat kunnen we van bijna-doodervaringen leren en wat wacht ons na de aardse dood? Deze en vele andere vragen komen aan de orde en worden helder beantwoord.

‘In Christus heeft God alles vergeven. De verbinding met Hem is genoeg.’

ISBN 978 94 6015 079 1
368 bladzijden, paperback
Prijs: **van € 22,50 voor € 10,-** (plus eventuele verzendkosten)
Uitgeverij: Akasha, Eeserveen