

Goed Nieuwsbrief



Nr. 23

november 2013

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl

Stelt u de ontvangst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief? Stuur hem door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer 74 97 90 989 t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Pendelen en tarot: mag ik mij daar als christen mee inlaten?	2
Agenda	6
Gebed	6

Beste mensen

Welkom in deze 23^e editie van de Goed Nieuwsbrief. De Goed Nieuwsbrief bestaat inmiddels alweer tweeënhalp jaar. Ik ben toen met dit initiatief begonnen om artikelen met u te delen en u op de hoogte te houden van nieuwe boeken, lezingen en ontwikkelingen.

Gedurende deze periode heb ik veel warme reacties mogen ontvangen, zoals: 'Dit had ik nu net even nodig' of: 'Het was geen toeval dat ik dit nu net op dit moment moest lezen.' Dat soort reacties hebben me altijd goed gedaan.

Het is altijd mijn bedoeling geweest (en dat is het nog!) om mensen in alle bescheidenheid een beetje 'bij te lichten' op hun pad en ik hoop dat ik daar nog lang mee mag doorgaan.

De uitwerking van de Goed Nieuwsbrief is overigens nooit echt te meten en dat hoeft ook niet. We moeten 'zaaien zonder om te zien'. Dit doet me ook denken aan de 'chaostheorie', de populaire benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen onderzoekt. In tegenstelling tot wat het woord op het eerste gezicht lijkt te suggereren, gaat het daarbij juist niet om de chaos zoals we dat in ons taalgebruik kennen. Het gaat hier om 'deterministische chaos', wat wil zeggen dat de schijnbare wanorde toch exact bepaald is. Aanhangers van deze theorie beweren dat een vleugelslag van een vlinder aan de andere kant van de wereld een orkaan kan veroorzaken. Of dit werkelijk zo is, wil ik hier in het midden laten, maar het is zeker waar dat schijnbaar kleine beslissingen of handelingen een groot effect kunnen hebben op de levens van mensen. Dat is ook wat het zogeheten 'vlindereffect' wil zeggen: het stelt dat kleine zaken binnen bepaalde gevoelige systemen grote gevolgen kunnen hebben. Belangrijk is dat we ons in ons handelen intuïtief laten leiden door de Geest en dat we erop vertrouwen dat ons bescheiden aandeel in de wereld er toe doet. Hoe klein dat misschien ook mag lijken: het kan een grotere uitwerking hebben dan u ooit voor mogelijk hebt gehouden. Over die intuïtieve leiding gaat de inhoud van deze Goed Nieuwsbrief. Regelmatig word ik met de vraag geconfronteerd of je als christen gebruik mag maken van een pendel of tarotkaarten om die intuïtieve leiding gestalte te geven in je leven. Daar zal ik in deze nieuwsbrief dus uitvoerig op ingaan.

Tot slot: de samenwerking met Radio Merlijn is beëindigd. Ik heb daar een aantal interviews gegeven en kwam vrij onverwacht voor de keuze te staan zelf een eigen live radioprogramma te gaan maken of ermee te stoppen. Omdat het mij aan tijd ontbreekt, heb ik voor het laatste moeten kiezen.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.



Pendelen en tarot: mag ik mij daar als christen mee inlaten?

Wat is pendelen?

Bij het pendelen gaat het om het beantwoorden van (levens)vragen met behulp van een pendel. Het wordt onder andere gebruikt om antwoorden te krijgen op (levens)vragen of om energieën op het spoor te komen. Bij het pendelen houdt men het uiteinde vast van een flexibele draad, touw of ketting met een lengte van 5 tot 10 centimeter. Aan het andere uiteinde hangt een voorwerp van metaal, glas, hout of ander materiaal, dat als een klein gewicht functioneert. Het stellen van vragen zou zorgvuldig moeten gebeuren om goed een antwoord te kunnen verkrijgen. De vraag moet daarom exact worden gesteld en men kan maar één vraag tegelijk stellen. De pendel zou dan door een specifieke manier van bewegen de vraag kunnen bevestigen of met 'nee' beantwoorden. Bij het pendelen wordt soms een pendelkaart gebruikt, waarop een aantal mogelijke antwoorden of een alfabet staat afgebeeld. Pendelen is een van de vele hulpmiddelen waarmee sommige therapeuten het onderbewustzijn van cliënten trachten te raadplegen. Een verklaring voor de werking van het instrument kan zijn dat onwillekeurige spierbewegingen - aangestuurd door het onderbewustzijn - de pendel op een bepaalde manier laten bewegen. De pendel kan zo reageren op de gedachte of vraag die men op dat moment heeft. Deze wordt opgepikt door de spieren van de mens, waardoor de pendel als gevolg op een bepaalde manier zou bewegen. Dit principe wordt wel 'motorisch automatisme' genoemd.

Inwerking van de geestelijke wereld?

Een andere methode en verklaring is dat de geestelijke wereld de pendel in beweging zet, net als bij een ouija-bord. Op het ouija-bord staan de letters van het alfabet afgebeeld, de cijfers 0 tot en met 9 en de woorden 'ja' en 'nee'. Het bord vormt een communicatiemiddel tussen de stoffelijke en de geestelijke wereld. Het ouija-bord is in wezen afgeleid van het borstschild van de joodse hogepriester. Ook in de geschiedenis van koning Saul komen we dit tegen. Nadat hij God ongehoorzaam was geweest, kreeg hij geen antwoord meer van God:

'Hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf geen antwoord: noch in dromen, noch door middel van orakelstenen, noch bij monde van profeten.'

In andere vertalingen staat: *'noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten.'* (1 Samuel 28: 6, Nieuwe Bijbelvertaling en de NBG-vertaling 1951 © Nederlands Bijbelgenootschap 1951)

Hieruit kunnen we opmaken dat God op verschillende manieren tot ons kan spreken: in dromen, door de profeten en door 'orakelstenen' of de 'urim'. De Urim en ook de Tummim waren voorwerpen die zich bevonden in het borstschild op de efod (een uit kostbaar materiaal vervaardigd gewaad) van de hogepriester van Israël, waarmee men God om raad vroeg. De hogepriester fungeerde op die manier als medium en maakte daarbij gebruik van dit instrument. Zelf heb ik de geestelijke wereld op een gegeven moment een vraag gesteld over het gebruik van het ouija-bord, pendelen, tarot, enzovoort. In het antwoord dat kwam, werd ook ingegaan op het gebruik van de Urim en de Tummim door de hogepriesters van Israël:

‘Het zijn onbetrouwbare middelen die teveel ruimte bieden aan de invloed van de lage geestenwereld. In de tijd van de hogepriesters was dit anders, omdat deze een zeer zuiver od (zuivere energie/ levenskracht, RT) hadden. Bovendien was het toen als doorgeefmiddel geoorloofd omdat de grote doorbraak van Gods geestenwereld nog niet had plaatsgevonden. Bedenk dat met Pinksteren niet alleen de doorbraak van de heilige Geest wordt gevierd, maar ook die van de heilige geestenwereld. In de verbinding tussen boven en beneden is iets veranderd: het is opengegaan voor alle mensen die hun hart hier ontvankelijk voor willen openen. Daarmee werden de oude middelen vervangen, die vanaf dat moment niet meer gebruikt werden. Immers: de apostelen van Jezus maakten er ook geen gebruik van. Zelfs Paulus niet, die was geworteld in de joodse traditie waarin dit wél gebruikt werd. Er is één geval waarin het lot werd geworpen, maar dat was in opdracht van Gods geestenwereld. Dit gebeurde onder de apostelen. Voor deze tijd vormen de middelen een gevaar omdat het makkelijk tot spirituele besmetting kan leiden. Mensen mogen de verbinding met Gods geestenwereld zoeken, maar dan langs de weg van het eigen innerlijk, door stilte, gebed en toewijding. Ze moeten hun leven inrichten naar Gods wil en wijsheid. Velen springen achteloos hiermee om en mogen dan ook niet verwachten dat ze een instrument van God zijn. De meesten vinden het interessant, maar zijn niet werkelijk bereid naar Gods wil te leven. Er is veel spiritueel egoïsme in deze kringen en ook de eenvoud ontbreekt vaak. Wie zich in alle eenvoud en deemoed in stilte en gebed door God wil laten leiden, daarbij de geesten toetst en het leven in alle oprechtheid daar naar wil inrichten, die zal die leiding rechtstreeks in het eigen innerlijk ontvangen.’

Tot zover deze inspiratie. Een duidelijk antwoord dat voor mij een belangrijke richtlijn is die ik graag doorgeef aan een ieder die hier open voor staat. Ik was mij er overigens niet van bewust dat de apostelen eenmalig het lot hadden geworpen, maar toen ik het ging onderzoeken, bleek inderdaad dat er door hen geloot is om de lege plek van Judas op te vullen. Het lot viel op Mattias. (Handelingen 1: 26) Blijkbaar was dat de enige keer dat er een uitzondering werd gemaakt op het principe dat men na de grote geestelijke doorbraak hier geen gebruik van mocht worden gemaakt. Uitzonderingen zijn dus altijd mogelijk. Zelf heb ik het bijvoorbeeld diverse keren meegemaakt - en velen van jullie zullen dat misschien herkennen - dat ik intuïtief een boek ‘moest’ openslaan, om op de betreffende bladzijde een antwoord of inzicht te ontdekken dat ik juist op dat moment nodig had. Ik heb dat altijd ervaren als spontane ingevingen, waarlangs we als mens naar bepaalde inzichten geleid kunnen worden. Deze spontane ingevingen zijn voor mijn gevoel echter iets anders dan gericht met een pendel, een ouija-bord of tarotkaarten naar antwoorden gaan zoeken.

Pendelen en tarot

Bovenstaand doorgegeven antwoord gaat niet alleen over het gebruik van het ouija-bord, maar ook over het gebruik van de pendel en tarotkaarten. Veel mensen gaan tegenwoordig op zoek naar antwoorden door middel van het gebruik van een pendel of tarotkaarten. Hoe onschuldig dit ook lijkt, het gebeurt nogal eens dat ze hierdoor in aanraking komen met lage geestelijke krachten, zoals ook bij het ouija-bord het geval is. Hoewel de manier waarop mensen hiermee omgaan sterk kan verschillen. Het gebruik van dit bord, wat eigenlijk op hetzelfde principe berust als het ‘glasje draaien’, is levensgevaarlijk en heeft al tot heel wat problemen

geleid. Soms gaat het goed en lopen de deelnemers geen schade op, maar andere keren gaat het heel erg mis en krijgt het een verschrikkelijk gevolg, zoals opname in een psychiatrische inrichting of zelfs het plegen van zelfmoord. Door ons geestelijk open te stellen, zetten we de deur open voor de invloeden van de geestenwereld en weten we niet wie we precies binnenhalen. In mijn praktijk heb ik regelmatig mensen ontvangen die door het gebruik van een ouija-bord, pendel of tarotkaarten verstrikt zijn geraakt in het web van de demonische duisternis en zich daar niet meer uit zichzelf uit konden bevrijden. Op eigen kracht is dat ook niet mogelijk; dat kan alleen door de kracht van Christus. Hij is Degene die bevrijdt. Nogmaals: voor de een is het een uiting van het onderbewustzijn, voor de ander wordt de pendel in beweging gezet door externe energieën of de geestelijke wereld. De gerichtheid van het eigen bewustzijn is hierin een grote factor. Ook de manier waarop mensen omgaan met de antwoorden, verschilt sterk. Er zijn mensen die op den duur al hun beslissingen min of meer laten afhangen van hun tarotkaarten of van wat de pendel hen te zeggen heeft. Dat betekent dat zij daarmee hun vrije wil grotendeels afstaan aan de krachten die hun pendel of tarotkaarten beïnvloeden, of dit nu hun eigen onbewuste krachten zijn of die van de geestelijke wereld buiten hen. Er komen mij verhalen ter ore van mensen die bij een paragnost op bezoek zijn geweest om te laten uitpendelen of ze ‘al dan niet nog een kind moeten nemen’. Kwalijk genoeg zijn er dus ‘hulpverleners’ die zich daarvoor lenen en de mensen met een stellig antwoord naar huis sturen.

Intuïtieve leiding

We kunnen behoefte hebben aan leiding in ons leven. Maar de uiteindelijke beslissingen die we nemen, moeten voortkomen uit ons eigen ik, want we moeten altijd vrij in onze keuzes blijven. Pas dan komen we tot geestelijke volwassenheid. De geestelijke wereld verwoordde het als volgt:

‘Wie stoffelijke hulpmiddelen aanwendt om geestelijke informatie te ontvangen, loopt onnodige risico’s, omdat er vele krachten zijn die op het stoffelijke inwerken, zonder dat de bron daarvan bepaald kan worden.

Daarom raad ik het gebruik van tarotkaarten, pendels en ouija-borden ten sterkste af. Door welke krachten worden deze bestuurd?

Is het niet veeleer de bedoeling om door middel van jullie geestelijke zintuigen te communiceren met God en Zijn geestelijke wereld? Juist de intuïtieve, innerlijke afstemming, waarbij jullie hart betrokken is en waar de bron op zuiverheid getoetst kan worden, is ver verheven boven het gebruik van welk stoffelijk hulpmiddel dan ook. Zowel de eigen onbewuste krachten als de krachten van de duisternis kunnen zo misleidende informatie doorgeven.

Jezus leert de mens de deur van het hart te openen als Hij aanklopt. Dan, zo zegt Hij, zal Hij binnenkomen om met die mens de maaltijd te gebruiken. Samen met de mens, in de Bruidskamer van het hart, wil Hij zich met de mens verenigen en een toetssteen zijn waarmee het geestelijk voedsel dat tot de mens komt, getoetst kan worden. Dat is een innerlijk gebeuren waarbij het hart betrokken is, waar de geestelijke zintuigen de kanalen zijn waarlangs de waarheid tot je komt. Het vraagt een innerlijke toewijding in plaats van een gerichtheid op de pendel, de tarotkaarten of het ouija-bord.’

Onze geestelijke volwassenheid komt tot uitdrukking in de eenheid tussen geest en ziel en in de verbinding met de heilige Geest, om ons leven daarnaar in te richten

en ons in overgave te laten leiden. Ook dan worden pasklare antwoorden niet gegarandeerd. De inspiratie die ik hier met u deel is dan ook niet bedoeld als een pasklaar antwoord. In plaats van daar de aandacht teveel op te vestigen, zou ik willen dat u de antwoorden opgraaft in uzelf, in verbinding met Jezus. Mijn visie is slechts een van de vele die uw pad kruisen. Inspiratie van anderen kan slechts een aanzet zijn om de eigen waarheid te ontdekken, misschien langs dezelfde weg waarlangs ik mijn inspiratie heb ontvangen. We mogen het als een uitdaging zien uiterlijke middelen - maar ook de autoriteit van geestelijke leraren en dogma's - steeds meer los te laten om te vertrouwen op de innerlijke bron. We worden geroepen om de innerlijke weg te gaan. In verbinding met Jezus vindt u uw eigen antwoorden. Daar trouw aan blijven, u door de heilige Geest (of: 'de Geest', 'het Christusbewustzijn) laten leiden: daar gaat het om.

Agenda

Lezing: Zondag 3 november 2013: Ossendrecht

Thema: De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan

(voor de volledige beschrijving van deze lezing: zie www.roeloftichelaar.nl)

Locatie: Volksabdij (Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht)

Tijd: 10.15 - 12.15 uur

Info: Tel.: (0314) 661006 of 06 22232176 www.uniomistica.nl of www.hkoopmans.nl (klik op spirituele ontwikkeling in een abdij)

Gebed



*God, leer mij mezelf geduldig en in vertrouwen
af te stemmen op Uw heilige Geest in mij.*

*Dat ik eenheid in mijn geest en ziel
mag ervaren
door trouw te blijven aan U en mijzelf.*

*Want in de stilte van het hart
kan ik Uw aanwezigheid ervaren.
In die stilte spreekt U tot mij,
met of zonder woorden.*

*Daar ontmoet ik U van hart tot hart
en mag ik de eenheid met Christus
ervaren.
Amen.*