

Goed Nieuwsbrief



Nr. 17

maart-april 2013

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van de boodschap van een spiritueel christendom
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Stelt u de ontvangst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl. U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief? Stuur hem door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer 74 97 90 989 t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Goede Vrijdag en Pasen: Lijden en opstanding	3
Agenda	5
Inspiratie	6
Gebed	6

Beste mensen

Hartelijk welkom in deze 17^e Goed Nieuwsbrief. Ook dit jaar wil ik weer stilstaan bij Goede Vrijdag en Pasen, omdat dit dagen zijn die ons herinneren aan het lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus Christus.

Telkens weer merk ik in pastorale gesprekken met cliënten hoe wezenlijk die verlossing door Jezus Christus voor hen is. En natuurlijk heeft dit in mijn eigen leven ook een heel bijzondere plaats.

De nadruk op deze Boodschap van verlossing komt niet alleen uit mijzelf. Ik ervaar heel duidelijk hoe de nadruk hier ook door Gods engelenwereld (in inspiratie, maar ook in dromen) op gelegd wordt.

Want ook zij, de engelen, spelen een grote rol in Gods verlossingsplan. Meer dan we meestal vermoeden, willen zij ons bijstaan, opbeuren, bemoedigen, beschermen en de weg wijzen.

Ik wens dat voorbij alle woorden van deze Goed Nieuwsbrief de aanwezigheid van de heilige Geest, van Jezus zelf, voor u voelbaar mag zijn. Dat u zich door Hem verlost weet en hierdoor geestelijke rust zult ervaren.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!



Goede Vrijdag en Pasen: Lijden en opstanding

In het Oude Testament worden we al gewezen op de komst van een verlosser die de last van de mensheid op zich zal nemen. De profeet Jesaja, hij leefde in de periode van 750 - 700 v. Chr. in Jeruzalem, schreef het volgende:

‘Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.’
(*Jesaja 53: 4 - 8, Nieuwe Bijbelvertaling*)

Met deze woorden kondigde Jesaja de komst van Jezus aan. Hij zou de last van de mensheid dragen. Door Hem zouden we geestelijk vrij zijn. En zo is het precies gegaan. Jezus werd op aarde geboren en voltooide deze zware taak, die Hij vrijwillig op zich had genomen. Ik zal in deze Goed Nieuwsbrief niet inhoudelijk ingaan op het grote lijden van Jezus. Daarvoor verwijs ik graag naar Goed Nieuwsbrief nr. 9, die van april vorig jaar, waarin ook iets meer te lezen is over de grote context waarbinnen we deze grote gebeurtenis mogen zien.

In de drie dagen dat Jezus' lichaam in het graf ligt, daalt Hij af in de diepste hel, om daar Satan de onbeperkte rechten over de mensheid en de gevallen geesten te ontnemen. Vanaf dat moment is de geestelijke gevangenis geopend en kan iedereen weer huiswaarts keren. Onze plek in de hemel is weer toegankelijk voor ons geworden. Jezus heeft ons letterlijk vrijgekocht. Ook Petrus wijst ons hier heel nadrukkelijk op:

‘U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.’
(*1 Petrus 1:18-19, Nieuwe Bijbelvertaling*)

Jezus wordt na drie dagen weer opgewekt. De leerlingen zijn verbaasd, kunnen het eigenlijk amper geloven. Maar ook in ons kan vanaf dat moment iemand worden opgewekt: de heilige Geest, het nieuwe bewustzijn. De oude mens sterft en de nieuwe mens wordt geboren. Wie of wat is die nieuwe mens eigenlijk?

In feite is het onze nieuwe identiteit waar we ons op mogen richten, van waaruit we mogen leren leven. Het is het bewustzijn dat we door Jezus verlost zijn en daar zelf niets aan hoeven (en kunnen) toevoegen.

In 'God vergist zich niet' heb ik het als volgt beschreven:

'De nieuwe mens weet zich als uniek, zelfstandig en verantwoordelijk individu geworteld in de heilige Geest. De nieuwe mens is geestelijk ontwaakt. Hij is tot zelfkennis gekomen; niet door eigen vorsen en analyseren, niet door op zoek te gaan naar zichzelf, maar door het licht van Gods heilige Geest en door bereid te zijn eerlijk naar zichzelf te kijken. Het bewustzijn dat hij ooit, na de val van de engelen en de zondeval in het paradijs, is verloren, is weer in hem teruggekeerd. Het universele licht is in hem doordat hij dit bewust heeft toegelaten. Maar hij is ook een zelfstandig ik. Hij is niet volmaakt in de zin van perfectie, want hij is mens. Maar hij is wel vol gemaakt. Hij draagt immers de volheid van Gods Geest in zich mee. Hij weet dat hij schaduwzijden heeft, maar identificeert zich daar niet mee. Hij is zich bewust van wie hij ten diepste is: licht uit het hoogste Licht geboren. Hij heeft een innerlijke bewustzijnssprong gemaakt: de stap naar het ware, geestelijk leven.'

Deze bewustzijnssprong wil zeggen dat je je nieuwe identiteit in Christus hebt aangenomen. Het wil ook zeggen dat je straks, na dit aardse leven, de hemel zult binnengaan, ondanks je menselijke tekortkomingen.

Dit ten diepste geloven, je bewustzijn ermee doordrenken, is de geestelijke wedergeboorte. Je hoeft er niets meer aan toe te voegen, maar mag je rust in dit oorspronkelijke Zijn vinden.

Je kunt de hemel niet verdienen door je eigen prestaties, maar alleen door de sprong in je bewustzijn te maken. En die sprong maak je door te geloven dat Jezus het offer van Zijn leven voor je bracht. Je mag je bewustzijn met dat geloof doordrenken. Dan ben je geestelijk vrij, alsof je nooit gezondigd hebt. De donkere kanten die je in je meedraagt, zijn slechts sporen van de oude mens, invloeden die bij het aardse leven horen en die aan ons blijven vastkleven tot we ons aardse lichaam definitief hebben verlaten. Ze zijn ons allemaal vergeven.

Dit, de verlossing door Jezus Christus, staat haaks op de vele spirituele theorieën die ons krampachtig aansporen tot zelfverbetering. Heel vaak leidt dit juist tot ontkenning van schaduwkanten die we in ons meedragen. Gezonde deemoed en zelfkennis brengen ons bij Jezus, zodat we ons in volledige overgave aan Hem mogen toevertrouwen. Dan zullen de vruchten van de heilige Geest door ons heen geboren worden: hulpvaardigheid, vergevingsgezindheid, kracht, mededogen, geduld, enzovoort. De kern van al deze vruchten is de liefde...

Agenda

woensdag 10 april 2013: Bodegraven

Locatie: Ontmoetingsruimte 't Centrum, Spoorstraat 11, 2411 ED in Bodegraven

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 10,- in de voorverkoop - aan de zaal € 12,50

Reserveren via: 06-36 25 81 69 of per mail reserveren@dewitteroos.info

Meer informatie: www.dewitteroos.info

'De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan'



We komen op aarde uiteenlopende vormen van lijden en chaos tegen, maar dat is wat wij zien. Hierachter schuilt een meesterlijk verlossingsplan: een goddelijk plan dat tot een geestelijke wedergeboorte leidt.

Roelof Tichelaar ontving langs bovennatuurlijke weg inzicht in dit plan en legt in deze lezing de spirituele wortels van het christendom bloot. Hij beschrijft het goddelijk verlossingsplan, dat is doordrenkt met Gods onvoorwaardelijke liefde.

We komen bij een innerlijke schat die al bijna 2000 jaar toegankelijk voor ons is: de verlossing door Jezus Christus, waardoor de geboorte van de heilige Geest in ons mogelijk wordt.

Wat is de eigenlijke betekenis van de verlossing door Jezus Christus? Hoe kunnen we ons persoonlijk laten leiden door God, zoals dat ook in de Bijbel wordt beschreven? Wat zijn de valkuilen die we op deze weg tegenkomen? Hoe kunnen we omgaan met onze dromen en daar een grote geestelijke rijkdom uit putten? Wat kunnen we van bijna-doodervaringen leren en wat wacht ons na de aardse dood? In deze lezing staat de verlossing door Jezus Christus centraal, maar wordt ook een beroep op de mens gedaan om zelf een kanaal voor de heilige Geest te zijn. Want de openbaringen van God gaan ook in onze tijd door. Deze lezing wil voor de luisteraars een aanmoediging zijn om ook zelf open te leren staan voor dromen en geestelijke belevenissen.



Inspiratie

‘Mensen staan te weinig stil bij Het Wonder. Wat wil het zeggen? Dat goede mensen naar de hemel gaan. Goede mensen zijn goed gemaakt door Jezus. Genezen, door in Hem te zijn. Geen mens is goed uit zichzelf alleen. Dat kan niet. Alleen door in Jezus te zijn.

Het *goede* willen is belangrijk. Het *echte* willen. Het *ware* willen. *Liefde* willen. En dat zoeken in Het Wonder van Golgotha. Het enige echte Wonder dat Jezus heeft verricht, vond plaats aan het kruis. Kun je je dat voorstellen? Dat Hij de last van de mensheid op zich nam?

Dat Hij werkelijk jouw zonden, jouw tekortkomingen heeft gedragen? Geloof dat en je zult in Jezus leven en de hemel binnengaan. Zo simpel is het. Zo eenvoudig en toch zo waar.

Het gaat op aarde om de *geestelijke* hereniging met Jezus, zodat de heilige Geest weer in het hart gaat leven. Dat kan alleen door geloof. En de vrucht van dit geloof is de liefde. En de liefde uit zich op vele manieren.’

Gebed

Lieve God,

Laat mij beseffen dat ik met Christus gestorven en opgestaan ben.

Dat ik geheel vernieuwd ben en vernieuwd zal blijven,
nu ik dat offer van Jezus in dankbaarheid heb aanvaard.

Leer mij mezelf met die nieuwe mens te identificeren
en laat mij de vruchten van liefde vanuit Uw heilige Geest voortbrengen.

Dat ik zal weten dat ik verlost ben

en daar zelf niets aan kan toevoegen.

Dat ik mag weten dat ik mag zijn zoals ik ben,
licht uit het Allerhoogste Licht geboren.

