

Goed Nieuwsbrief



Nr. 29

aug. - sept. 2014

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Stelt u de ontvangst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:;) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De Bijbel als weg naar binnen	3
Inspiratie	6
Gebed	7

Beste mensen

Van harte welkom in deze 29^e Goed Nieuwsbrief.

Vanwege de zomervakantie en het schrijven van mijn nieuwe boek is de Goed Nieuwsbrief in juli niet verschenen. De hoogste tijd voor een nieuwe editie.

Wat het nieuwe boek betreft: de titel is *'Psychisch of paranormaal? - Bovennatuurlijke ervaringen in het licht van psychiatrie, religie en spiritualiteit'*.

In tegenstelling tot de meeste boeken die ik heb geschreven, ga ik deze in eigen beheer uitgeven. Dat is een hele klus, maar gelukkig zijn er enkele mensen die mij hierin ondersteunen en bepaalde taken voor hun rekening nemen.

Het zal een stevig boek van 384 pagina's worden en het is prachtig hoe het eindresultaat nu langzaam maar zeker zichtbaar wordt.

De volgende Goed Nieuwsbrief zal hoogstwaarschijnlijk volledig in het teken staan van dit boek.

In deze Goed Nieuwsbrief sta ik stil bij de interpretatie en vertaling van de Bijbel en bij de rol die de geestelijke wereld en Gods Geest hierin kunnen spelen. Het is mijn bedoeling dat ik in de komende Goed Nieuwsbrieven stil zal staan bij een aantal kerkelijke dogma's die haaks staan op wat de geestelijke wereld zegt. In deze editie dus de eerste aanzet hiertoe.

Mocht u eerdere Goed Nieuwsbrieven niet ontvangen hebben: geeft u dat dan gewoon even aan door mij een e-mail te sturen. Dat kan naar:

info@roeloftichelaar.nl .

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Roelof Tichelaar



De Bijbel als weg naar binnen

De versplintering van het hedendaagse christendom toont aan dat we de Bijbel - die de basis voor alle christelijke gemeenschappen vormt - op verschillende manieren kunnen uitleggen en interpreteren. De kerkgeschiedenis wordt onder andere gekenmerkt door geloofsstrijd, waardoor bepaalde groepen zich door de eeuwen heen hebben afgesplitst.

Er zijn veel christenen die er van uitgaan dat alleen de Bijbel Gods woord is en dat God zich alleen daarin openbaart. Volgens hen openbaart God zich vandaag dus niet meer rechtstreeks aan ons. Zij gaan uit van 'sola scriptura': 'alleen door de Schrift'. Dit is een van de samenvattende uitgangspunten van het protestantisme tijdens de reformatie. Volgens de reformanten was alleen de Bijbel Gods Woord en toegankelijk voor iedereen. Iedereen zou zelf de Bijbel kunnen interpreteren, in tegenstelling tot wat de rooms-katholieke kerk stelt, namelijk dat de Bijbel alleen juist geïnterpreteerd kan worden door de 'Heilige Apostolische Traditie' van het Magisterium. Dit wil zeggen dat de Bijbel alleen goed uitgelegd kan worden door de Paus en de bisschoppen tijdens kerkelijk overleg.

De Bijbel is door de eeuwen heen diverse keren vertaald, wat natuurlijk gevolgen heeft gehad voor de inhoud. Want vertalen is meestal ook interpreteren. Niet alleen de Hebreeuwse, maar ook de Oudgriekse tekst laat zich op veel plaatsen op verschillende manieren vertalen, waardoor de vertaler er bewust of onbewust zijn stempel op drukt. De vraag is nu: is de inhoud van de Bijbel betrouwbaar genoeg om er van uit te gaan dat dit het Woord van God is? En is er misschien nog een andere bron van waarheid die ons ter beschikking staat en waaraan we dit kunnen toetsen?

Ik ben van mening dat de kern van de bijbelse boodschap van grote geestelijke waarde is. De verlossing door Jezus Christus staat daarin centraal en dat is in mijn beleving ook meteen de belangrijkste kern van het christelijk geloof. Ik ben niet tot die conclusie gekomen door louter mijn eigen menselijke conclusies te trekken, want wie zijn wij als mens om te kunnen bepalen wat waar is en wat niet? Het waren met name geestelijke ervaringen die mij hiervan hebben overtuigd. Hoewel deze persoonlijke spirituele ervaringen een diepe indruk op mij hebben gemaakt, kan ik niet genoeg herhalen dat dit gegeven mijn ervaringen en mijn visie niet tot autoriteit mogen maken. Het is juist de bedoeling dat we in het persoonlijke contact met God tot de waarheid doordringen, ieder op zijn of haar eigen unieke manier.

Mozes en anderen

In de tijd van Mozes was bij de Israëlieten het vragen aan God een dagelijks gebeuren. Al wie God wilde vragen, ging naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. En zodra Mozes in de tent was, daalde een wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent en Hij sprak met Mozes. (Zie Exodus 33) Als we de geschiedenis van Mozes aandachtig bestuderen, zullen we tot de ontdekking komen dat het spreken met God in die tijd heel gebruikelijk was. En de wolkkolom die neerdaalde, was geen uiterlijk machtsvertoon van God, maar berustte op eeuwig geldende wetten waaraan het contact met de geestelijke wereld onderworpen is. Deze wolkkolom was een bundeling van energie die nodig was om het spreken van God hoorbaar te maken. Het vragen aan God was zelfs noodzakelijk om als volk te overleven en het beloofde land te bereiken.



De mensen die in de Bijbel aan het woord zijn, getuigen herhaaldelijk dat ze de waarheid langs geestelijke weg van God hebben ontvangen. Niet alleen Mozes, maar ook Abraham sprak met God, net als alle andere grote profeten. Paulus had een direct contact met Jezus Christus nadat Hij gekruisigd was. En de leerlingen van Jezus werden na Diens dood door 'de Geest der

waarheid' geleid; Jezus had hen dit voor Zijn aardse dood ook nadrukkelijk beloofd. Ik ben ervan overtuigd dat die belofte niet alleen voor Jezus' leerlingen in die tijd gold, maar dat dit vandaag de dag nog steeds geldt. Ook in onze tijd hebben we die directe leiding nog steeds nodig. Want wie moet ons anders duidelijkheid schenken over de vele levensvragen en verschillen van inzicht die er op religieus gebied bestaan?

De 'Geest van de waarheid'

Hoe mogen we de belofte van Jezus zien als Hij het heeft over de 'geest der waarheid'? Hij zegt:

'Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen...'

(Johannes 15: 26, NBG-vertaling)

De vertaling van het Nieuwe Testament door Johannes Greber (1) zegt op deze plaats het volgende:

'Maar wanneer de helpster komt die ik van de Vader hierheen zal zenden, de geestenwereld van de waarheid die uit het rijk van de Vader komt, zal die getuigenis van mij afleggen.'

Hoewel de vertaling van Johannes Greber deels op interpretatie (en deels op inspiratie vanuit de geestelijke wereld) berust, komt deze dicht in de buurt bij wat ik zelf vaak heb mogen ervaren. Voor mij is de 'Geest van de waarheid' zowel de goddelijke Geest in ons hart (dat wil zeggen: een vonk van God Zelf die ons van binnenuit kan leiden, ook wel 'de heilige Geest' genoemd) als Gods geestenwereld, de engelen die ons willen onderrichten over de waarheid. Daarom is het goed om verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken.

Niet aan de doden vragen...

Wat het contact met de geestelijke wereld betreft, moeten we wel zeer kritisch blijven omdat het niet alleen goud is wat er blinkt. In het bijbelboek Deuteronomium wordt ernstig gewaarschuwd tegen waarzeggerij en afgoderij: *'Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaars, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.'* *(Deuteronomium 18: 10 en 11, NBG-vertaling)*

Wie worden er met deze 'doden' eigenlijk bedoeld? Zijn dat de door de aardse dood van hun lichaam gescheiden geesten? Om dit juist te begrijpen, moeten we weten dat er in de Bijbel in eerste instantie met de dood wordt bedoeld: het van

God afvallig zijn, het van God gescheiden zijn. Met andere woorden: de 'doden' zijn de van God gescheiden geesten van de duisternis. Het gaat hier dus om de geestelijk doden, de onbewuste geesten en de geesten die het kwade toebehoren. Maar daarmee verbiedt God nog niet het contact met Zijn hoge geestenwereld; dat is immers de wereld waarmee ook Gods profeten uit de Bijbel in verbinding stonden.

Op het toetsen van de geestenwereld ben ik in eerdere Goed Nieuwsbrieven al uitvoerig ingegaan, zodat ik dat hier niet opnieuw zal behandelen. (Zie hiervoor onder andere Goed Nieuwsbrief nr. 1 en nr. 22; deze zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl, onderdeel 'Goed Nieuwsbrieven')

Uitleg van de Bijbel

Ook al zou ons een Bijbel ter beschikking staan die honderd procent zuiver vertaald is, dan zou daarmee niet voorkomen kunnen worden dat diezelfde woorden op diverse manieren geïnterpreteerd worden. Op zich is dit niet erg: een ieder mag de Bijbel natuurlijk op zijn of haar eigen unieke manier lezen en interpreteren. Maar de kans op misverstanden zou daarmee wel groot zijn, zeker als we daarbij alleen ons menselijk verstand als uitgangspunt nemen. Hoe moeten we dan met de Bijbel omgaan? In de stilte werd mij het volgende aangereikt:

'De Bijbel is bedoeld als leidraad naar binnen om God te ontmoeten en de weg te kennen in het contact met Gods geestenwereld.

De Bijbel is niet bedoeld als nieuwe uiterlijke wet op grond waarvan mensen veroordeeld worden. Ook de uitspraken in het Oude Testament moeten in dit licht gezien worden: die moeten gezien worden in de context van die tijd en omstandigheden. Als jullie de regels van het Oude Testament nu zouden proberen toe te passen op jullie leven, zouden jullie volledig vastlopen, omdat het daar niet voor bedoeld is.'

En toch zien we maar al te vaak dat gelovigen anderen veroordelen door hen met Bijbelteksten om de oren slaan. Zo zijn er veel christenen die juist de verbinding met Gods geestenwereld scherp veroordelen op grond van de eerdergenoemde tekst uit Deuteronomium. Doordat deze tekst geheel uit zijn verband wordt getrokken (omdat men het begrip 'de doden' uitlegt als 'de door de aardse dood van hun lichaam gescheiden geesten'), wordt ieder contact met de geestelijke wereld veroordeeld, terwijl Gods engelenwereld een bron van waarheid is waar Jezus ons in diezelfde Bijbel op wijst. Het is juist die bron van waarheid die ons helpt deze teksten juist te verstaan.

En de engelen wijzen ons op hun beurt op de heilige Geest (of: de goddelijke Geest, de Christusgeest, welke naam je hier ook aan wilt geven) die in ons woont. Het in toenemende mate afgestemd raken op deze innerlijk bron, waarin we de afspiegeling van God zelf in ons ontdekken, is de eigenlijke geestelijke groei. Met andere woorden: we moeten verinnerlijken, naar binnen keren en daar God ontmoeten. De antwoorden op onze levensvragen moeten van binnenuit geboren worden en die zijn heel persoonlijk. Algemene richtlijnen voldoen niet langer als deze bron eenmaal voor ons opengaat.

En de engelen? Die sturen ons subtiel bij als we van onze ware weg afdwalen. Want het innerlijk luisteren brengt ons ook een grote verantwoordelijkheid. We zetten daarmee namelijk de stap naar spirituele volwassenheid. Daarin past het niet te oordelen over anderen, maar kunnen we het accent beter leggen op onze eigen

innerlijke weg door ons af te stemmen op de goddelijke Geest in ons en in stilte te luisteren naar wat de engelen ons misschien te zeggen hebben. Deze afstemming kan er ook voor zorgen dat de inzichten die in 20 eeuwen christendom verloren zijn gegaan, vandaag weer tot ons komen.

(1) *Het Nieuwe Testament volgens Johannes Greber, uitgegeven door Sir Koolhof, Hoogeveen. Voor meer informatie: (0582) 267055 of www.inima.nl*

Inspiratie

‘Wie in toenemende mate afgestemd raakt op Mijn Geest, zal steeds scherper gewaarworden volgens welke richtlijnen hij moet leven. De antwoorden zullen steeds duidelijker voelbaar worden, totdat er geen enkele twijfel meer bestaat. Daarom zijn uiterlijke richtlijnen overbodig zodra Ik in de mens ontwaakt ben. Enkel nog in de overgangsfase - waarin alles nog betrekkelijk nieuw is - zullen jullie gebruik mogen maken van uiterlijke wetten, maar dan alleen ter ondersteuning en ter toetsing aan het eigen hart, waarin Ik woon.

Het leven met Mij vraagt een voortdurende discipline om op Mij gericht te blijven met het bewustzijn. Zodra bewustzijn verslapt en opgaat in het andere, slaan de verleidingen toe.

De vreugde kan onuitputtelijk zijn wanneer alleen Ik er nog toe doe. Ik zal Mij dan steeds vreugdevoller openbaren en de fontein van geestelijk leven in jullie zal grote vormen aannemen.

Het blijven in de nieuwe, verlost mens vereist een hoge concentratie van bewustzijn. Hoe kan het ook anders in een wereld die voortdurend aan jullie trekt.

Je leeft ieder moment op de drempel van de hemel. Ieder moment kun je voor Mij komen te staan. En ieder moment omgeven Mijn engelen jou met liefdevolle aandacht en ben Ik in je hart aanwezig. Daarop vertrouwen en daaruit leven geeft vreugde.’



Afb: De geboorte van Christus in de mens - Hans Georg Leindecker

Gebed

Lieve God,

Geef mij de moed om met mijn aandacht naar binnen te keren,
om U persoonlijk in mijn hart te ontmoeten.

Laat ik stil zijn en luisteren.

Luisteren naar wat U en Uw engelen mij te zeggen hebben.

Geef me de moed uiterlijke zekerheden los te laten
en te vertrouwen op U.

Uw engelen: in de stilte wijzen zij telkens naar U,

Die in mijn hart geboren is.

Dat mijn oude gewoonten plaats mogen maken
voor een fijnzinnige afstemming op Uw Geest
en mijn leven zo een instrument in Uw hand mag zijn.

Amen

