

Goed Nieuwsbrief



Nr. 97

Januari 2021

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De volwassen weg met God	3
Inspiratie	5
Gebed	6

Beste mensen,

Van harte welkom in deze 97^e Goed Nieuwsbrief en de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar. Het is een jaar dat voor onze begrippen onrustig is begonnen: de gebeurtenissen in Amerika na de verkiezingen en natuurlijk de coronacrisis die de wereld nog steeds in zijn greep houdt.

Voor andere (vaak vergeten) bevolkingsgroepen op aarde is het al lang heel zwaar. Ik denk dan aan de onderbelichte armoede en hongersnood, maar ook aan de moderne slavernij (onder andere in de vorm van kinderarbeid) waar ook op dit moment helaas nog sprake van is.

De ontwikkelingen in de wereld roepen telkens weer nieuwe vragen in ons op. Vragen waar geen algemene antwoorden op lijken te vinden. Hierover gaat mijn artikel in deze editie: 'De volwassen weg met God'. Wat houdt dat voor ons in?



In de kersteditie heb ik aandacht besteed aan mijn nieuwe boek voor kinderen van 10 tot 100: 'Je bent een engel'. Het is een boek dat ook zeer geschikt is voor volwassenen die zich nog niet veel hebben verdiept in geloofsthema's en spiritualiteit. Maar ik denk dat het zeker ook voor kinderen een zegen kan zijn om vertrouwd te raken met God en Zijn Geest bewust in het hart mee te dragen.

Ik ben ervan overtuigd dat de sensitiviteit onder de kinderen in de komende decennia sterk zal toenemen en daarom zijn juist zij degenen die begrip en

ondersteuning nodig zullen hebben. Een geestelijk fundament is belangrijk, zowel voor kinderen als volwassenen.

En kijk nou toch eens naar die prachtige eekhoorn. Die foto heeft onze dochter Gabriëlle gemaakt, net op het moment dat ik deze nieuwsbrief aan het afronden was. Daar had ik dus nog net een mooi plekje voor...

Voor nu wens ik u veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar

De volwassen weg met God

Tijdens ons leven op aarde kunnen er veel vragen in ons oprijzen. Levensvragen als ‘waarom ben ik hier?’, maar ook: ‘welke weg wil God dat ik ga?’

Op een groot aantal vragen is er een duidelijk antwoord. Zelfs op vragen of we iets wel of niet zouden moeten doen. Sommige dingen zijn immers gewoon niet goed en ook Gods geestenwereld is daar dan heel duidelijk over. Maar er zijn ook complexe thema’s waar geen pasklare, algemene antwoorden voor zijn.

Een kind heeft duidelijke regels nodig om het leven op verantwoorde wijze vorm te kunnen geven. Naarmate het kind ouder en meer volwassen wordt, zullen de uiterlijke regels steeds meer plaats moeten maken voor de eigen inzichten die gaandeweg ontstaan. Eigen, persoonlijke inzichten die ontstaan door de intuïtieve wisselwerking met Gods Geest in ons hart.

De antwoorden van de engelen dragen niet altijd de termen ‘goed’ of ‘kwaad’ in zich mee, maar vragen om een ontwikkeling van het eigen bewustzijn, zodat van binnenuit zelf de keuze zal worden gemaakt. Dit brengt ook een volwassen verantwoordelijkheid met zich mee, want iedere keuze heeft gevolgen, welke we ook maken.

En wat dus voor de één goed kan voelen, kan voor de ander misschien helemaal niet goed zijn. Die ruimte zal er moeten blijven. Overall waar mensen heel nadrukkelijk hun visie opdringen en voor anderen willen bepalen of iets goed of slecht is, zullen we dan ook extra waakzaam moeten zijn.

Ik ben er wel van overtuigd dat als de mensheid eenmaal collectief in balans is en er een afstemming op Gods Geest in het hart plaatsvindt, er veel in de wereld zal veranderen.

De mensheid roept als collectief ook veel ellende over zichzelf af. Problemen die vervolgens weer om een oplossing vragen. Oplossingen, waar we dan misschien weer vragen over hebben.

Zolang het materialistische denken de boventoon voert, zolang het woekerende ego de aarde uitput en het milieu veronachtzaamt en mensen de wet van de matigheid niet respecteren, zal dit doorgaan. Want er is een corrigerend mechanisme in de schepping dat ons probeert te helpen de juiste balans te vinden. En dit zal ook van invloed zijn op onze fysieke gezondheid. En indirect zal het al die ingewikkelde thema’s op de een of andere manier raken. *Bewustzijn* is het collectieve antwoord op collectieve problemen.

De verantwoordelijkheid wordt bij ons zelf gelegd. Maken we een bewuste keuze en op grond van welke bron doen wij dat?

De materialistische levensvisie is zeer beperkt en levert telkens tal van problemen op. Problemen die ons bewust willen maken waar we mee bezig zijn. Ik denk dan aan de milieuproblemen op dit moment, op het ontstaan van virussen en andere ziekten, op conflicten en oorlogen, enzovoort.

Ons ego is het grote probleem dat de materialistische levensvisie in stand houdt. Zodra we meer geestelijk gaan denken, zullen we anders met elkaar en met de aarde omgaan en zullen veel problemen worden voorkomen. Gebeurt dit niet, dan zullen er ook telkens weer ‘ego-oplossingen’ voor de problemen worden bedacht, waarin belangrijke dingen over het hoofd kunnen worden gezien. We moeten ons leiden door de heilige Geest in ons hart, heel intuïtief. Dit vraagt dus van ons dat we wat meer afdalen van ons hoofd naar ons hart, zodat ook onze intuïtie erin betrokken wordt. Want de heilige Geest is als een innerlijk intuïtief weten in ons binnenste aanwezig. De vraag is of we daar werkelijk in geloven en ons bewustzijn daar ook

op richten of dat we ons liever door de mening van de massa laten leiden. Want de wereld stelt haar mening voortdurend bij, omdat deze voortkomt uit het ego. We vinden daarin geen stevig fundament.

Behalve het collectieve en individuele ego zijn er ook geestelijke tegenkrachten die de geboorte van de heilige Geest willen verhinderen. Die krachten voeden zowel het collectieve als het individuele ego, waardoor de duisternis op aarde groter wordt. Raken we meer op de Geest afgestemd, dan zal er ook meer licht komen.

Die geestelijke wedergeboorte is de grote reden waarom de aarde en heel de kosmos is geschapen. Daarvoor zijn we in eerste instantie hier en in dat licht zouden we ons leven ook moeten zien.

Telkens weer worden we erop gewezen dat ieder mens geroepen is zijn of haar eigen smalle weg met God te gaan: de unieke weg waarin we zelf, samen met God, tot bewuste keuzes moeten komen. En om tot die bewuste keuze te kunnen komen, zullen we alle facetten die daarmee te maken hebben, erin mee moeten nemen.

Belangrijk is dat we ons niet laten leiden door onbewuste overtuigingen die vaak gebaseerd zijn op blinde angst. Angst doet onze energie ineenkrimpen en maakt ons juist kwetsbaar. Angst heeft zelfs invloed op onze fysieke weerstand. Het doet ons verlammen en ons terugtrekken en inkapselen. Het gaat ten koste van de verbinding.

Het leven met God vraagt een fijnzinnige afstemming op Zijn Geest in ons hart en die afstemming zal tot een eigen, unieke weg leiden. Voor jou is dat De Weg. Liefde, deemoed en tevredenheid zijn de kenmerken van die weg.

Iemand anders kan voor jou die weg niet bepalen, want het is jouw volwassen weg met God. Ik ben ervan overtuigd dat, als je de moed hebt die unieke weg met Hem te gaan, het goed komt, hoe dit 'goed' er ook uit zal zien. Want sommige dingen die volgens ons beperkte oordeel niet goed zijn, zijn dit in de ogen van God wél.

Ik vertrouw erop dat God over ons waakt en dat we ons vertrouwen op Hem mogen stellen. Is het toeval dat mijn goede vriend Harry mij gisteravond de volgende Bijbeltekst stuurde?



'Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?'

(Lukas 12:25-26, HSV)

Inspiratie

“De ontwikkeling van de ziel, zowel op aarde als in de sferen, is gericht op de hereniging met Christus en de daarmee samenhangende innerlijke geboorte van de heilige Geest.

De antwoorden die ik geef, dienen dan ook dit doel. Het is het hoofddoel van het leven op aarde en in de sferen van de geestelijke wereld. Alles, maar dan ook alles, staat in dienst van dit doel. Ook wij voeren onze taken uit in dienst van dit ene doel.

Een algemene richtlijn is er niet, omdat iedere ziel uniek is en een eigen weg binnen deze onderwerpen kan gaan. Je kunt niet per definitie stellen of iets goed of slecht is, of iets is toegestaan of verboden. Het gaat altijd om de context en de persoonlijke rol die iemand hierin speelt, evenals de drijfveer waarom iemand een bepaalde keuze maakt. En die motivatie om ergens al dan niet voor te kiezen, verschilt per mens. Daarom volstaan algemene richtlijnen, die als een soort wet worden gegeven, niet.

Het gaat altijd om het zielenheil van de mens. Alleen de diepere geestelijke principes mogen hier leidend zijn. Diepere principes als: plaats God boven alles en zie je naaste als je gelijke, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Doe niemand bewust kwaad en oordeel niet. Zoek in alles de persoonlijke verbinding met God door Zijn heilige Geest en leer jezelf stap voor stap steeds beter af te stemmen op deze Geest, zodat je ziel de glans zal krijgen die ook in Christus is. Christus is jullie voorbeeld. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Door Zijn offer te aanvaarden, word je geestelijk bevrijd. Neem Hém als algemene richtlijn en laat al deze geestelijke principes bovenaan staan in je leven. Wees mild, vergevingsgezind en zoek altijd het ware, het schone en het zuivere. Leer innerlijk te luisteren naar de leiding die je rechtstreeks van God kunt krijgen en ga niet blind af op wat anderen zeggen.

Je zet de stap naar geestelijke volwassenheid als je deze weg gaat. Hier is moed voor nodig, want het is niet langer mogelijk in de kudde te lopen en je beslissingen van andere mensen te laten afhangen. Dit vraagt een persoonlijk luisteren en het gaan van die persoonlijke weg.

Wat zeer van belang is, is dat het hoogste doel dat ik eerder heb genoemd, niet uit het oog wordt verloren. Dat de ware vrede ligt in het leven in de heilige Geest. Dat je eigen kleine geest opgaat in de grote Geest van God in het eigen hart. Rusten in dit heilige Zijn mag je doel zijn, want dat is de reden waarom God je op aarde geboren heeft laten worden. Dit is de reden waarom Hij de stoffelijke kosmos en de sferen in de geestelijke wereld heeft geschapen.

Het is een lange ontwikkeling geweest om je te brengen waar je nu bent. Je bent mens en zoekt God, je tast naar antwoorden en bent oprecht bereid de weg naar God te gaan. Je wilt met Hem verbonden zijn en de geestelijke wedergeboorte staat jullie sinds de verlossing door Christus ter beschikking. De volledige uitwerking van deze geestelijke wedergeboorte, waarbij je geest één wordt met Gods Geest en je ziel door dit hoogste licht doordrenkt wordt, zul je pas in de geestelijke wereld kunnen ervaren. Zolang je op aarde leeft hangt de schaduw van je aardse persoonlijkheid nog om je heen en ontnemt die je de volle beleving van de geboorte van Gods Geest in jou.”

(Uit: Roelof Tichelaar, 'Brood uit de hemel – inspiratie door Gods engelenwereld', uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen, 2020)

Gebed

Lieve God,
Er zijn momenten dat ik niet meer weet wat ik moet geloven.
De meningen van de wereld zijn zo verdeeld,
op wie kan ik vertrouwen?
Wie heeft er gelijk,
wie heeft de wijsheid in pacht?
Ik moet mijn blik op U richten
en mijzelf aan U toevertrouwen.
Want U draagt mij en omgeeft mij.
In U ben ik veilig,
zelfs in de dood van mijn aardse lichaam bent U daar.
Ik mag daar als een kind op vertrouwen.
U kent mij en doorgrondt mij.
In U mag ik zijn wie ik ben, want U bent liefde.
Daar dank ik U voor.
Amen.

