

Goed Nieuwsbrief



Nr. 134

Oktober 2025

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’.

Inhoud:

Beste mensen	2
Moord op het vrije woord	2
Boek: ‘Thuis bij de Bron – leven vanuit je spirituele identiteit	6
Inspiratie	7
Gebed	7

Beste mensen

Van harte welkom in deze 134^e Goed Nieuwsbrief, met deze keer het onderwerp ‘De moord op het vrije woord’ over de vrijheid van meningsuiting en de gewelddadige onderdrukking daarvan.

De moord op Charlie Kirk is de directe aanleiding om hier uitvoerig bij stil te staan, hoewel het een probleem is dat ook in onze samenleving sterkt speelt op dit moment. Uit angst durven mensen zich niet meer openlijk uit te spreken.

Aansluitend ook deze keer een geïnspireerde tekst en de verwijzing naar mijn boek *‘Thuis bij de Bron – leven vanuit je spirituele identiteit’*. Ik sluit weer af met een gebed.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar

De moord op het vrije woord

Ik begin dit artikel met een citaat uit mijn boek *‘Thuis bij de Bron’*. (1) Het citaat gaat over de waarde van de dialoog, een onderwerp dat alles met het vrije woord te maken heeft:

Veel mensen menen dat, wanneer we op spiritueel/religieus terrein met elkaar in dialoog gaan, we uit respect voor die ander onze eigen waarheid niet volop mogen laten zien of horen. Zolang we dat niet doen, zullen we nooit tot een echte dialoog komen. Een ware dialoog is pas mogelijk wanneer we onze visie open durven te delen met die ander en tegelijk respect hebben voor zijn of haar visie.

We mogen zowel oog hebben voor wat we delen, als voor de dingen waarin we ons van elkaar onderscheiden. Als we dit niet toestaan, zeggen we eigenlijk dat het hebben van verschillende opvattingen niet goed is en dat werpt een barricade op tussen mensen. Juist door ook de verschillen te benoemen, zullen we wederzijdse vrijheid kunnen ervaren. Ieder mens beleeft de waarheid op een eigen unieke manier en wat is er mooier dan elkaar in onze binnenwereld uit te nodigen om daar zonder oordeel en met verwondering naar te kijken?

Alleen wanneer we de moed hebben ook naar de verschillen te kijken, deze durven te benoemen en onze eigen kleuren durven te bekennen, komen we in gesprek en ontmoeten we elkaar in de geestelijke zin van het woord. Het heeft geen zin krampachtig terughoudend met onze eigen visie om te gaan, uit angst de ander te kwetsen. Want hetzelfde respect dat we voor de ander opbrengen, mogen we ook van hem of haar verwachten. Als dat vertrouwen er niet is, heeft een dialoog geen enkele zin. Een dialoog, waarin we elkaar in verscheidenheid ontmoeten, kan alleen plaatsvinden in een sfeer van wederzijdse tolerantie.

Tot zover dit citaat. Respect voor anderen kun je niet in regels vangen omdat ik met respect het gevoel of de uiting bedoel waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. Respect houdt in dat je de ander behandelt zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Respect is een uiting van liefde. Maar respect hoeft niet te betekenen dat je het met de ander eens bent. Je kunt je medemens in zijn of haar waarde laten en toch van mening verschillen. Gelukkig maar...

Het gaat mij in deze nieuwsbrief niet om het feit of ik het nu wel of niet eens ben met wat Charlie Kirk verkondigde. Daar gaat het mij hier niet om en daarvoor heb ik me te weinig in zijn uitspraken verdiept. Waar het mij wél om gaat, is dat hij het delen van zijn visie met de dood heeft moeten bekopen.



Charlie Kirk stond erom bekend dat hij – onder andere op universiteiten en in podcasts – de dialoog aanging met studenten en anderen over allerlei onderwerpen, zoals het christelijk geloof, immigratie, transgenderisme, enzovoort.

Zoals nu uit diverse berichtgevingen naar voren is gekomen, lijkt dat laatste onderwerp de directe aanleiding voor Tyler Robinson geweest om Charlie Kirk tijdens zijn toespraak koelbloedig dood te schieten. Tyler Robinson bleek een relatie te hebben met een man die in transitie was en Charlie

Kirk stond onder andere bekend om zijn kritische toon over dit onderwerp. Extra schokkend waren de vele verheugde uitlatingen over zijn dood op sociale media en op enkele Amerikaanse televisiezenders. Charlie zou het over zichzelf afgeroepen hebben; het zou zijn eigen schuld en verdiende loon zijn. Maar er is nooit een goede reden voor moord vanwege het verkondigen van je eigen mening, wat die mening ook is.

Door de relatie tussen de uitgesproken mening van Charlie Kirk en de waarschijnlijke reden van deze moord wil ik ook even op het onderwerp transgenderisme en genderidentiteit ingaan. In *'Thuis bij de Bron'* heb ik dit onderwerp uitvoerig behandeld. En ja, ik ben hier ook om mijn eigen redenen kritisch over, hoewel ik de mensen die hiermee te maken hebben uiteraard niet veroordeel. We moeten onze naasten liefhebben en respecteren, in plaats van veroordelen, want het oordeel is aan God. Bovendien is het zo dat geen mens aan de eis van de wetten van Mozes kan voldoen en dat iedereen verlossing nodig heeft, niemand uitgezonderd. Dat is juist de kern van het christelijk geloof. Paulus zegt: 'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.' (*Romeinen 3: 23 en 24, HSV*) We hebben allemaal de Geest van Christus in ons hart nodig, omdat we vanuit onze aardse natuur onszelf niet kunnen verlossen. Deze Bijbeltekst klinkt op het eerste gezicht misschien wat zwaar, maar als je goed kijkt is dat juist niet zo. Want we weten allemaal dat er in onze aardse natuur schaduwkanten zitten en dat niemand hier een uitzondering op maakt. Paulus reikt ons de oplossing aan, namelijk de verlossing door Christus. En die is totaal en hebben we allemaal nodig. Daarom past ons de veroordeling van andere mensen niet. Maar dat sluit niet uit dat we ergens een andere visie over mogen hebben. Liefde kan immers ook betekenen dat we eerlijk onze visie delen en (in het geval van bijvoorbeeld transgenderisme) mensen willen waarschuwen voor de huidige tendens waarin min of meer gesteld wordt dat je als mens zelf moet kunnen bepalen of je man of vrouw bent.

Bij transgendergevoelens is er namelijk geen sprake van een lichamelijke stoornis, maar voelt men zich qua geslacht niet thuis in het lichaam dat men heeft. Dit wordt versterkt naarmate men zich identificeert met het lichaam; dat is dan immers bepalend voor je identiteit, voor wie je bent.

En hier hebben we dan al meteen de wortel van het identiteitsprobleem waar overigens heel de mensheid van nature aan lijdt. Onze ware identiteit is het zijn van een kind van God, en dus een lid van de heilige familie in Christus. Door het toelaten van de Geest van Christus in ons ('de heilige Geest' of 'het Christusbewustzijn'), worden we in geestelijke zin één met Christus en is dat onze ware spirituele identiteit. (Dit is het hoofdthema van mijn boek *'Thuis bij de Bron'*.) We zijn niet ons lichaam, niet ons karakter, niet onze gedachten en gevoelens. We hebben een lichaam, een karakter, gedachten en gevoelens. Maar we zijn in de kern bewustzijn dat zich door geloof met de Christusgeest kan verenigen. Als we echter onze identiteit volledig koppelen aan de vorm van ons lichaam, dan kan dit beperkende gevolgen hebben.

In *'Thuis bij de Bron'* ben ik veel dieper op het onderwerp genderidentiteit ingegaan en heb ik diverse mogelijke oorzaken beschreven en valkuilen benoemd, maar heb ik ook mijn grote

zorg uitgesproken over het verguizen van mensen die hier een kritische toon over laten horen. En daar gaat het mij in deze nieuwsbrief om. Op het moment dat je oprecht (en respectvol) kritisch bent over gendertransitie door hormoonbehandeling en operatief ingrijpen, is er een groep mensen die meteen over je heen valt. En dat is zoals blijkt uit deze moord ook wat Charlie Kirk is overkomen, wát je ook van zijn mening vindt.

Deze beperking van de vrijheid van meningsuiting die tot verguizen en zelfs demoniseren kan leiden, speelt ook op het gebied van religie. Onlangs was Arjen Lübach in het nieuws, nadat hij in een interview toegegeven had dat hij niets negatiefs over de islam durft te zeggen, wetende dat zijn leven en dat van zijn dierbaren gevaar zou lopen. Hoewel ik zijn angst begrijpelijk vind, heb ik moeite met het feit dat hij de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) wél voor schut durft te zetten, wetende dat hij er niet voor hoeft te vrezen dat er na een uitzending een leger gereformeerden bij hem op de stoep staat om hem een kopje kleiner te maken. Hij laat zijn mening dus door anderen beperken en geeft zijn vrijheid weg.

Voor alle duidelijkheid: humor is volgens mij oké. Ze mogen mij gerust de gek aansteken met mijn christelijk geloof, hoewel ik het absoluut onnodig vind anderen bewust te kwetsen of te beledigen. Maar sommige mensen zijn wel erg snel beledigd en gekwetst. Spirituele volwassenheid, gezonde eigenwaarde en een positief zelfbeeld betekenen volgens mij ook dat je je door een grapje niet meteen gekwetst hoeft te voelen. En dat je ook een beetje kunt relativëren. Het vermogen tot zelfspot is een symptoom van spirituele groei.

Er is overigens een groot verschil tussen het opzettelijk bespotten van een andere religie en daar kritisch over zijn. Dat laatste moet kunnen.

Extreme islamisten sturen hun imams naar het westen om in moskeeën hun verderfelijke ideologie te prediken. Het is bekend dat zij daarmee de integratie van allochtonen bewust ontmoedigen en belemmeren. Er wordt haat gepredikt. Niet door alle imams, dat wil ik er natuurlijk meteen bij gezegd hebben. Maar aan hen is het dan de schone taak hun extremistische broeders openlijk tegen te spreken en de integratie te bevorderen.

Een moslim mag gerust tegen mij zeggen dat Jezus niet de zoon van God is, dat Hij niet is gekruisigd en dus ook geen verlosser is. (Zoals in de koran wordt beweerd.) Maar mag ik dan ook zeggen dat Mohammed de mensen opnieuw onder de wet probeerde te brengen, terwijl Christus ons daar juist van verlost heeft en ons heeft vrijgekocht? Dat door Hem alleen de heilige Geest (het Christusbewustzijn) weer in een ieder kan ontwaken en de weg naar de hemel weer open ligt? Dat de Bijbel zegt dat we de geesten moeten beproeven of ze uit God zijn? En dat iedere geest die Christus belijdt als de geïncarneerde Zoon van God, een geest van God is, maar dat iedere geest die dat niet belijdt, een geest van de antichrist is? (*1 Johannes 4: 1-3*) En dat de koran dus absoluut niet aan dit criterium voldoet? Mag ik dat zeggen of moet ik dan voor mijn leven vrezen? Word ik dan verguisd en gedemoniseerd?

Ik kom weer terug bij het onderwerp ‘dialogo’. Er is waarheid en onwaarheid en dat mag gezegd worden. Dingen die elkaar aanvankelijk ogenschijnlijk tegenspreken, blijken soms elkaar achteraf juist aan te vullen. Maar er zijn ook zaken die onverenigbaar zijn en dan is het onmogelijk dat beiden waar zijn. Als de Bijbel en Gods geestenwereld zeggen dat Jezus Christus Heer en verlosser is, dan kan het niet zo zijn dat een andere profeet van God dit ontkent. Dan geloof je het ene of het andere. Die keuze is gelukkig aan onszelf.

In een open dialoog met moslims zou ik hen graag willen wijzen op de woorden die Jezus sprak: ‘Kom allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven.’ Werp het harde juk en de zware last (van de wet) van je schouders en neem het zachte juk en de lichte last van Jezus op je. Weet dat je door je geloof in Hem verlost bent en dat uiterlijke wetten en rituelen je niet in de hemel zullen brengen. Want, zoals Jezus zei: ‘Jullie moeten opnieuw geboren

worden', waarmee we Zijn Geest toelaten tot ons hart. Alle schuld is opgelost. Je schaduwkanten verbleken in Zijn onvoorwaardelijke liefde. Je wordt niet gered door goede werken, maar door het geloof in Hem, met de bedoeling dat je je voortaan door Zijn Geest laat leiden door je intuïtief op Zijn Geest af te stemmen. Zo eenvoudig is dat. Mag ik dat zeggen? Het maakt me eigenlijk niet uit. Ik zeg het en verkondig het waar ik kan. (En sta je hier niet voor open, dan is dat natuurlijk oké, maar laten we dan in ieder geval de vrede bewaren.)

Als de leerlingen van Jezus zich door de wereld het zwijgen hadden laten opleggen, was het evangelie (letterlijk 'blijde boodschap'!) nooit over de aarde verspreid, terwijl ze die opdracht van Jezus nadrukkelijk hadden ontvangen. Dialoog betekent dat je jouw waarheid laat horen en dat je de ander respecteert in plaats van vermoordt. En dat je zelf ook niet vermoord wordt. Het zal lang duren voordat Charlie's weduwe en kinderen deze klap te boven komen.

(1) Roelof Tichelaar, 'Thuis bij de Bron – leven vanuit je spirituele identiteit', uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen, 2024



Er is een Bron van waarheid waaruit je vrij kunt putten en die op je levensvragen een antwoord heeft. Deze Bron, die we 'God' noemen, wil ook jou de weg wijzen tijdens je leven.

Hoe zie jij jezelf?

Wat is je spirituele identiteit? Door welke factoren wordt jouw zelfbeeld eigenlijk bepaald?

Met andere woorden: waar identificeer je je mee?

Dankzij de verlossing door Jezus Christus kun je Zijn Geest, het Christusbewustzijn, voortaan in je eigen hart vinden, om vanuit die Bron en je herstelde identiteit te gaan leven.

Leven vanuit je spirituele identiteit betekent dat je weerbaar en vrij bent, en bewust omgaat met de gedachten en gevoelens die je hebt.

Je bent beschermd en voorbereid op de strijd tussen licht en donker.

Je leeft in een overgangstijd die leidt naar een nieuw tijdperk waarin het Christusbewustzijn leidend zal zijn. Je bent ook geroepen om een licht op aarde te zijn. Je bent op doorreis naar je uiteindelijke bestemming: de hoogste hemel waaruit je ooit gekomen bent. Dan ben je thuis bij de Bron.

De 38 hoofdstukken in dit boek worden allemaal afgesloten met een tekst voor bezinning of een oefening die je zelf kunt doen. Dit maakt de inhoud afwisselend.

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829-306-9-6

404 bladzijden, paperback

Prijs: € 23,50 (plus eventuele portokosten, € 6,- binnen Nederland)

Uitgegeven door: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Dit boek is rechtstreeks te bestellen via e-mail: info@roeloftichelaar.nl.

Als je je adresgegevens vermeldt, zal ik je het boek zo snel mogelijk toesturen.

De nota stuur ik mee, zodat je achteraf kunt betalen.

Inspiratie

‘Onder de vermomming van tolerantie van zaken die indruisen tegen Mijn wil, worden miljarden mensen geketend en het zwijgen opgelegd.

Wie zich openlijk uitspreekt tegen de ziekelijke uitwassen van de wereld, zal door diezelfde wereld worden aangevallen.

Wie niet bereid is dit offer te brengen, zal niet in Mijn Geest kunnen wandelen. Want je kunt niet de wereld en Mij tegelijk dienen.

Spreek je uit en zwijg niet als Mijn Geest je tot spreken aanzet. Laat je leiden door Mij.’

Gebed

Lieve God,

Geef ons de kracht om aan de liefde vast te houden,

de liefde voor U, voor onze naasten en voor onszelf.

*Dat we vanuit liefde de dialoog met elkaar mogen aangaan
zonder elkaar met geweld te bestrijden.*

*Dat we anderen zo mogen laten meekijken in onze ziel
en we tot een ware ontmoeting zullen komen.*

*Dat we kwaad niet met kwaad vergelden,
maar de vrijheid van meningsuiting zullen koesteren en bewaken.*

*Dat we daarin de juiste grenzen mogen stellen,
zodat we trouw zullen blijven aan U en aan onszelf
en ons niet het zwijgen laten opleggen.*

*Wilt U hen steunen, die een dierbare hebben verloren,
alleen maar omdat hij of zij een mening verkondigde.*

Dat ze getroost mogen worden door Uw Geest.

*Verder vraag ik U dat we allemaal de moed zullen hebben
de waarheid te verkondigen zoals U die aan ons hebt geopenbaard.*

Amen.